

# Logg från Viksten MT21

---

**Datum:** 2021-09-09 och 2021-09-10

**Elevloggare:** Kalle och Linus

**Position:** Björnholmen-Stocksund

**Väder:** Torsdag soligt och fredag mulet/disigt

## Logg:

### Torsdag

Vi åkte över Torsbyfjärden ned till Velandsviken, och åkte mot Björnholmen via Vaxholm. Under färdens gång så åkte vi förbi Idskär (skolans ö) och vinkade till esteterna. Vi åkte även förbi Kalle Bäckes ö.

Till middag fick vi grillat fläsk med ugnsbakad potatis och en salladsblandning från lunchen tidigare. Middagen var extremt härlig och smakrik. All svett, tårar och blod som lagts ned inuti köket var verkligen värt det. Man skulle nästan kunna tro att vi käkade på en 3 star Michelinrestaurang. Jag (Kalle) kan med stolthet säga att jag stod för den helt perfekta potatisen och tackar mina kära kollegor för en exemplariskt god köttbit och lagarbete.

Efter middagen fick vi gå i land på Björnholmen där många valde att bada. När alla var tillbaka och torra var det morotskaka och delicatoboll till fika med plugg för dem som ville. Sen var det kvällsprat om gamla skolor, motorcykel, båt, mat, lärare och mycket mer! Vid 22-tiden var det helt knäpptyst då alla var så pass trötta efter all press och hårt arbete våra kära lärare har utsatt oss för (dvs byta toapapper mm).

### Fredag

Dagen började med en vanlig frukost men utan ägg och storstädning av hela båten. På morgonen var det återigen stopp i toan. Alla lag fick en del av båten, klassrummet, fören, aktern eller byssan/styrhytt. Under tiden som vi städade la Mackan, Kalle och Nicklas en riktigt fin och välplanerad utläggning och la kurs mot skolan i en till början låg fart. Farten ökades sedan när vi hade städlat klart.

Till lunch blev det tunnbrödsrullar som var helt magiska, men det saknades räkröra och guldfan. Vi fick tunnbrödrullarna serverade och ihoprullade av kockarna Christoffer, Vincent och Ludvig (på grillen) och Compa.

Nu är det väldigt kort kvar till landläggning och sista samlingen innan vi skiljs för helgen. Även fast vi har gått igenom mycket jobb och slitande på båten så vet vi att alla innerst inne uppskattar denna båtresa, även fast de bara går runt och svär om hur de vill hem. Helst igår. Skämt åsido - vi tycker inte alls att det har varit så hårt arbete som alla påstår att det har varit. Vi är bara lite för bortskämda.

Vi känner att detta har varit en rolig upplevelse och att få komma närmare klassen och kompisar och det är gärna något vi gör om.





