

Logg från Idskär

Datum: 29/9 2021

Loggskrivare, elev: Selma, Noa

Loggskrivare, personal: Maja Laulund

Dagens ämne: Marinbiologi, navigation, matlagning

Väder: Mestadels mulet, ca 14 grader. Blåsig

Elevlogg:

God morgon,

Bästa eleverna här, eller egentligen bästa klassen här. Vi har det skojsigt på Idskär. Krubbet blir mer och mer komplicerat samtidigt som rutinerna går lättare och lättare. Idag var gröten normalsaltad, men ingen vågade äta den trots det. De flesta åt därför istället hallonkräm och mackor. Som vanligt började alla sina dagar med städning, av stugor och gemensamma ytor. Sen gjorde några lunch bestående av Tocanita de Ciuperi eller också kallad fett god rumänsk svampgryta. Efter lunch var det som vanligt lektioner, eller vanligt är det egentligen inte, för antingen skriver man på sin rapport, lagar mat eller åker båt. Rapporterna bli mer och mer färdiga och för var dag som går blir vi även bättre båtförare, men ingen slår Petra, Marco eller Erik!!! Som idag (och igår) lät oss gå till coop 😊.

Middagen blev den godaste hittills: Palak Paneer med egen ost och naan. Mirakulöst gott! Bra jobbat grupp C! <3

Strax är det dags för nattnavigation på Petsamo. Det ska nog bli spännande och kul. Efter det vill vi sova... länge! Men först kvällsmums på vårt alldeles eget bakade grötbröd. Mmmm.

Sista heldagen imorgon, det är lite melankoliskt. Det ska bli skönt att sova i sin egen säng, utan snarkande klasskompisar. 😊

Vi ses snart mamma och pappa, saknar er! <3

P.S. #speakingfromtheheartbfletcher

Personallogg:

Idag kom jag, Maja Laulund en av Mb21a:s mentorer, hit ut till ön för att mest umgås med klassen och se hur de har det. Det är lite ruggigt väder och blåsig för de som varit ute och åkt båt under dagen. Har dock mötts av en god stämning och både elever och personal som glatt välkomnar mig till

ön. Kulinariska upplevelser som eleverna tillagar under Viktors överseende har varit fantastiskt goda, bulgarisk gryta på svamp till lunch och middagen hade indiskt tema. Kvällen och skymningen lägger sig för tillfället över ön och eleverna, förutom de som är ansvarig för disken, har en välförtjänt paus innan kvällens pass tar vid. Själv ska jag få åka med ut på Petsamo för nattnavigering med en av elevgrupperna.

Maja



