

Logg från Idskär

Datum: 27/9-21

Loggskrivare, elev: Lea och Jessie

Loggskrivare, personal: Petra Nyberg

Dagens ämne: Den första dagen av fem

Väder: Blåsigt och lite kallt men klart och fint.

Elevlogg:

Idag har vi åkt ut i skärgården. Hälften av klassen åkte med ribbarna ut och hälften av klassen åkte med Petsamo. Vi är nämligen till skolans skärgårdsö där vi kommer att ha undersökningar och lektioner under en hel vecka.

Under dagen så har vi varit ute med Petsamo och då åkte vi till Grinda där vi gjorde undersökningar i vattnet och gjorde massa roliga plask. På botten och i vattnet hittade vi en massa olika intressanta organismer och man fick reda på hur det såg ut i vattnet. Uppgiften var att lägga ut en ring/kvadrat med en viss area för att kunna undersöka vad som finns inom den arean på fem olika avstånd från land. Vattnet var mycket kallt och ledde till brain freeze när man dök. Vi lärde känna mycket ny utrustning t ex vattenkikare. Efter över 2 timmars undersökning så fick vi unna oss så mycket gott godis i den varma hytten.

När vi sedan återvände till Idskär så var det dags att packa upp våra väskor och få våra rumsindelningar. Vi bor i röda små stugor längst vattnet med kompisar som vi alla gillar. Efter att vi hade packat upp i våra rum så var det dags för middag. Det blev mycket smarriga pizzamackor som vår duktiga matlagningslärare gjorde till oss, men imorgon så ska vi elever göra maten och även diska efter måltiderna.

Efter maten gick alla till sina stugor för att lite senare samlas på vollybollplanen där vi spelade volleyboll och lyssnade på musik tillsammans och hade jätteroligt. Sedan fick alla göra vad de ville och eftersom vi haft så tur med vädret så kunde vi även njuta av en vacker solnedgång vid badbryggan. Följ vår Instagram MB21 a och leas_mat.

Personallogg:

Hej!

Den verksamhet vi bedriver funkar i nästan alla väder, men idag får vi säga tack till vädergudarna, som åtminstone i lä, gav oss något som mer eller mindre skulle kunna beskrivas som en sommardag. Varje dag utan regn är en ynnest. I alla fall ur ett Idskärsperspektiv.

Taggade och uppmärksamma elever stod på pontonen i morse för att ta våra fyra vita ribbar ut till skolans ö Idskär. Allt gick väl och det bådär gott inför kommande lektioner i det vi kallar båtåka. Nu väntar ytterligare fyra dagar med båt, mörkernavigering, matlagning, biologi, bastubad och städning. Vi skall göra vårt bästa för att maxa tiden här ute. Om ungdomarna kommer hem utan att vara trötta till fredagsmyset vet jag inte hur vi tänkt.

Trots att, eller kanske rent av tack vare att schemat är späckat så tror jag att de kommer att få några riktigt roliga, lärorika och minnesvärda dagar här ute.

Hälsningar Petra Nyberg



