

Logg från Idskär

Datum: 15/9 2021

Loggskrivare, elev: Johanna L, Hilda och Linnéa

Loggskrivare, personal: Amanda Karlsson

Dagens ämne: MAT, BARA MAT

Väder: Sol för det mesta, 12 grader

Elevlogg:

Skepp o'hoj idag har det varit skoj!

Vi började dagen med uppstigning klockan 07:00 för de som inte lagade frukost. Det blev nybakat bröd, krämig yoghurt med krispiga flingor och en härlig gröt. Därefter hade vi psykologilektion i båt-
huset med kluriga instuderingsfrågor. Sedan åt vi mellis; knäckebröd med skinka och ost tillsammans med en kaka för den som var snäll. Efter melliset hade vi idrottslektion med David. Det var kul.

Till lunch blev det den klassiska svenska maträtten köttbullar, makaroner, hemlagad brunsås och lingonsylt. Vi satt ute i solen och gassade. Det var varmt. Sedan hade vi psykologi, där lärde vi oss om det humanistiska och kognitiva perspektivet.

Klockan 18:00 åt vi vällagad panerad fisk med perfekt kokad potatis av Linnéa. Mot kvällskvisten var det fullspäckat schema. På schemat stod bland annat disco med hela havet stormat och musikquiz. Det bjöds på saft bål och välsaltade popcorn. Det ruskigt spännande musikquizen vann lag 1 med ett avgörande av David. Emmie vann det gungande hela havet stormar.

Nu väntas en förhoppningsvis god nattsömn i de lyxiga, röda stugorna.

Natti natti/ Johanna L, Hilda och Linnéa.





Personallogg

Ännu en fullspäckad dag är till ända och eleverna har fått djupdyka i filosofins värld hela dagen. Vi kommer alla drömma sött om Freud, Watson och Pavlovs hundar.

Det var tur att idrottslektionen bröt av allt tänkande och bjöd på lite välbehövd avkoppling (även om de fick kämpa hårt med både kubb, volleyboll och närkampsutmaningar). Solen har skinit på oss i stort sett hela dagen även om vindarna var betydligt kallare än igår. Kanske tyder det på att det är kallare väder på ingång... Till kvällen hade eleverna styrt upp disco och alla fick sig nog en nostalgitripp till mellanstadiet när ljuset blinkade och musiken pumpade. Trevligt var det och duktiga elever sopade upp vartenda litet popcorn som förirrat sig ner på golvet. Det tackar vi för! Nu väntar vi bara på att ö-vaktare Kippe ska komma hit imorgon och undra varför det luktar popcorn på kontoret.