

Logg från Idskär

Datum: 2021-09-09

Elevloggare: Alicia & Lina

Personalloggare: Ola Håkansson

Position: Stora Rävskär

Väder: Soligt

Elevlogg:

Hej från MBV21!

Idag är det den 9 september och vår tredje dag på Petsamo. Dagen började tidigt och vi gick direkt ner från tälten till kajen där vi tillagade vår frukost. Med lite snabb information därefter och en kort paus då vi packa ihop våra saker börja vi vår första lektion i fältstudier. Vi skulle studera miljön runt en strand och en bit ner i vattnet och till vår hjälp hade vi t.ex. vadarbyxor. I grupper om tre var det en som fick dra på sig dem och gå ner i vattnet för att kolla vilka arter och biotiska faktorer som levde. Vi hittade många olika arter t.ex havssnäckor, blåstång men mest grönslick.

Efter denna lektion fanns det inte en människa som använt vadarbyxor som var torr och inte plurrat. Men efter ett snabbt ombyte och när all packning var på båten bar det av. Det var en tre timmar lång resa från Sjöbottna till Stora Rävskär. Då tiden sprang iväg och efter en packad lunch i ett litet kök var vi framme. Snart var vi redo för nästa lektion då vi skulle göra samma sak som på Sjöbottna och sedan jämföra de två öarna med varandra. Sen var det dax för ett nytt gäng att sätta på sig vadarbyxorna, även de blev lika blöta. Men vi såg en stor variation av arter och biotiska faktorer.

Senare på kvällen var det dags för middag och badstund. Vi gick sen en guidad tur på ön som brukade vara en militärbas. Det var allt för oss idag och nu är det dags att sova sista natten i tält!

Personallogg:

Hej alla!

Idag har eleverna fått jobba ordentligt! De väcktes enligt rutin kl 07:00 med anvisning att äta frukost, ta ned tält och samlas vid båten kl 08:30 för att genomföra strandekologiuppgiften i marinbiologi. De lyckades väldigt bra med uppgiften! De artinventerade stranden vid Sjöbottna med håvar, vadarstövlar och artböcker som hjälpmedel. Efter det följde en tretimmars båtresa till Stora Rävskär där de fick göra om samma uppgift i syfte att jämföra ekologin mellan inner- och ytterskärgård.

Tälten är nu uppe, middag har ätits och många elever fick inte nog av vattnet utan bestämde sig för att bada på kvällen. Mörkret har nu lagt sig och många är trötta. I morgon väntar en lång båtresa hem med många tillfällen för eleverna att styra och navigera.

Godnatt från en strålande vacker skärgård!

- Ola Håkansson, lärare

