

# Logg från Idskär

---

**Datum:** 2021-09-08

**Elevloggare:** Patrik & August

**Personalloggare:** Ola Håkansson

**Dagens ämne:** Petsamoutflykt

**Väder:** Klart och fint

## Elevlogg:

Idag har vi haft en fullspäckad dag allt ifrån att ta det lugnt men också sitta på en binklektion och var helt slut. Vi började dagen på Idskär med att äta frukost som var grymt god. Det var nämligen amerikanska pannkakor.

Därefter så satte vi i gång skoldagen med ribb-åkande och bink. Vi hade tidigare planerat rutter vi skulle åka med ribbarna, vilket vi utförde idag. På binken så fick vi lära oss om sälar men också sardiner vilket var väldigt intressant.

Efter dessa lektioner så åt vi en väldigt god chili con carne. Efter maten började vi förbereda oss för avgång. Vi packade ihop våra tält och därefter städade vi hela Idskär.

Vi lämnade Idskär väldigt glada och taggade på nya äventyr - vi var på väg mot Sjöbottna. Vi hade en superrolig båtfärd då vi fick testa att styra Petsamo.



Vi hade även en avstickare till Vaxholm där vi lämnade av tvåorna och Markus samt plockade upp Ola. Vi fortsatte sedan och mötte Viksten vid Lilla och Stora Saxaren. Därefter så började vi närma oss Själbottna. Vi hade även en lite bivatlektion med Ola i akterhytten på Petsamo.

Vi kom sedan fram och satte upp tälten direkt. Vi var också väldigt snabba med att börja laga mat. Maten var allt från nuggets till pannkakor med nutella. Därefter tog vi det lugnt och hade superkul med hela klassen. Vi valde att sätta oss och kolla på Sverige mot Grekland vilket var kul fram tills de förlora. Vi i mbv21 är superglada och hittills är denna resa top notch. Ha det bra hej :)

M.v.h Patrik och August

### **Personallogg:**

Undertecknad blev idag upphämtad av Petsamo och mbv21 i Vaxholm under eftermiddagen. Vi begav oss direkt mot Själbottna, men gjorde ett kortare stopp på vägen då vi mötte upp Viksten och langade över lite extra toapapper dem. Det blev ett kärt bemötande med MT-programmet med många glada tillrop.

Vi anlände till Själbottna vid 17.30 varpå eleverna fick slå upp sina tält och laga middag på stormkök. De hittade fina tältplatser och middagen lagades utan större missöden. Efter middagen fick de reflektera över hur det hade gått, om de valt rätt typ av mat och hade med all utrustning de behövde. Detta för att lära av sina erfarenheter till nästa gång vi beger oss ut.

Kvällen avslutades med en kort guidning av ön där undertecknad pratade lite om öns historia och dess växtlighet. Nu är timman sen, lugnet och mörkret har lagt sig över ön och i morgon ser vi fram emot den första strandundersökningen.

Med vänlig hälsning: Ola Håkansson, lärare