

Logg från Idskär

Datum: 25 augusti 2021

Loggskrivare, elev: Irma Malmström, Tove Brodin

Loggskrivare, personal: Amanda Karlsson

Dagens ämne: Kickoff, UF

Väder: Regnigt, skvätt av solsken, kallt

Elevlogg:

På morgonkvisten lämnade Tranholmen Marina läroverket med 30 taggade elever och bar av mot Idskär. Väl på Idskär möttes vi av solsken och introduktion av UF. Alla var lite nervösa men även taggade inför denna uppgift, som tur var fick vi en mjukstart men lite rollspel och ritning. Strax därefter var det lunch, fiskpanetter med potatis och regnet som knattrade på presenningen.

Nu var det dags för den första riktiga lektionen och UF-grupperna avslöjades. Vi arbetade och tog en mellispas, men alla hade tävlingen i baktankarna som introducerades innan. Det var sånger, poser och affärsidéer på menyn. Sen drog middagsgruppen upp till köket och där tillagades pasta med köttfärssås som vi med glädje avnjöt.

Nu på kvällen har vi haft en sista lektion för dagen där team grön och orange korades som vinnare efter dagens tävling. Även kommunikation med Amanda där gruppsammanhang var i fokus, där styrkor och svagheter togs upp. Nu sitter jag och Irma här och skriver logg medan bastun värms upp för den dagliga bastu-bad kvällen på Idskär. Efter dagens rabalder sitter en kvällsmacka och en varm kopp te bra i magen.

Personallogg

Första utflykten till Idskär för mig, Amanda. Började dagen med att samla klassen, bära väskor, ta plats och ge oss ut med båten. Någonstans mellan Vaxholm och Värmdö var vi framme vid vår ö, skolans ö, Idskär. Vi möttes av öns Bill och Bull – Kekke och Kippe – öns bevakare och våra omhändertagare.

Efter det har dagen rullat på: lektioner fyllda med kreativa rollspel, övningar och tävlingar för att låta eleverna utforska vad entreprenörskap är, god mat tillagad av eleverna (över förväntan och ingen matförgiftning) och trevliga pratstunder med min kollega Anna. Efter en lång dag har eleverna nu släppts fria och vi lärare har tid för läsning av DN, föra intellektuella samtal, förbereda morgondagens lektioner och dricka te eller kaffe. Vad annars gör väl en lärare på fritiden? Nu lägger vi till för kvällen efter en dag full av intryck och hoppas att morgondagen blir lika lyckad som den vi just haft.



