

# Logg från Norra Idskär

---

**Datum:** 30/9 2020

**Loggskrivare, elev:** Malin & Gustav

**Loggskrivare, personal:** Petra & Benke

**Dagens ämne:** Sjösäkerhet

**Väder:** Mulet och lite blåsig

## Elevlogg:

Hej!

Idag så lättade vi från skolan strax efter 9. Denna gång åkte vi med Tranholmen och satte kurs mot Idskär. När vi kom fram till Idskär så tog Kekke och Kippe emot oss på bryggan, vi gick snabbt igenom reglerna här på ön och sedan fick vi våra stugor.

Vi hade dagens första lektion kl 11.00. Då gick vi igenom olyckor och brand på båt. Efter lektionen så hade Kippe och Kekke fixat underbar köttfärs med pasta. Vi hade en lång rast efter lunchen och vår nästa lektion satte igång runt 13.30. Denna lektion handlade om brand och olika sätt att släcka den.

Efter lektionen blev det en kortare rast för att springa av oss. Sedan var de dags för sjukvårdslektion. Idag fick vi också lite praktisk träning. Vi blev uppdelade i två grupper, i grupperna fick vi träna två och två på att lägga tryckförband.

Efter lektionen blev det middag som Kekke och Kippe lagat åt oss. Denna gång blev det helstekt fläskkarré. Nu har vi en praktisk lektion framför oss där vi ska testa att bada i överlevnadsdräkter och lära oss släcka en brand. Efter den lektionen har vi lite fritid med bastu fram till läggdags.

Hälsningar Gustav Bengtsson och Malin Essebro

## Personallogg

Hej!

Här på Idskär är det mesta sig likt, Kippe och Kekke håller ställningarna medan vi lärare försöker få eleverna att förstå hur viktigt det är med sjösäkerhet. Vi vill att de skall inse sambandet mellan utbildning, rutiner, övning och överlevnad. I kombination med förtrogenhetsutbildning och övningar på aktuellt fartyg skall de på ett bättre sätt kunna bemästra en eventuell olycka ombord. Vi har

startat dagen med ett gediget teoripass och sparar det praktiska till senare i kväll när alla är lite tröttare. Trots att det är tufft visar flera av eleverna ett stort intresse och gör sitt allra bästa.

Klockan drar mot kväll, men vi är inte klara riktigt ännu. Middagen väntar om en stund och klockan 19.00 drar vi igång brandövningar och övningar i att organisera sig på ett bra sätt i vattnet med överlevnadsdräkt på. Det handlar om att synas bättre från luften, hjälpa varandra och att på ett enklare sätt ta sig till en livflotte om det värsta skulle hända, att behöva överge sitt fartyg.

Här på ön håller vi dock skutan flytande, men imorgon bär det hemåt igen. Efter frukost, sjukvårdsövning, lunch och städning går vi åter ombord på skolans lilla fartyg Tranholmen för att vinka adjö till Idskär för den här säsongen, i alla fall för våra gymnasieelevers del.

Hälsningar Petra Nyberg och Benke Svensson