

Logg från Älva

Datum: 2020-10-16

Elevloggare: Tim & Tilde, MBV18

Personalloggare: Ola Håkansson

Position: På väg mot Smögen från Koster

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen 2020-10-17 kl 8.30

Planerat datum för att segla vidare: 2020-10-09 kl 8.00 mot Lysekil

Väder: Svag vind. Stjärnklar kväll.

Elevlogg:

John Blund som vakat över allas vår sömn, tog sitt farväl när det var dags att vakna ur ens dröm,

men inte förrän han hunnit välsigna våran dag, med kommande äventyr av olika slag.

Men för att orka med allt var det viktigt att barnen, var noga med att på morgonen fylla den lilla magen,

de flesta hade brödsvisor som de kunde bre, andra hade en stor skål gröt och en varm kopp te.

Sedan fick de små barnen händerna gnida, när de skeppet från dammkorn skulle befria, de letade efter smuts i varenda liten vrå, och hur rent det blev var svårt att förstå.

Varje fläck skrubbades från däck och varenda skott skurades med mopp,

och när skeppet blänkte, strålade och sken, var det dags att gå ut på äventyr där vinden ven.

Först uppför ett högt berg där en fyr så prydligt stod, sedan ner mot vattnet genom en tät skog.

De passerade en hage med får som levde där, och det var sedan inom kort som barnen drev isär.

Några skulle ta sig till den mjuka bottens värld, och de andra skulle inom hårdbotten bli lärd. Efter att ha kämpat med organismers många namn, drog de sig tillbaka till skeppet som låg i hamn.

Väl hemma i fartyget och deras trygga lilla sfär, vankades det måltid i mängder utav kärll, uppföljt utav lärdom om fartyg och biologi, som hjälper dem med rapporter och prov som snart ska bli.

När detta hade skett fick barnen prova på, att endast följa de tankar de lyckats så

då fritiden var kommen och skymningslandet med, då dagen nu mot sin sista timma led.

Men innan de fick besök av sin trogna gamle vän, fick de först lov att kämpa med varenda liten lem,

för de skulle kasta loss i mörkrets dunkla timma, som slingrat sig om skeppet likt en kuslig dimma.

Utän några missöden drev de sedan ut, mot den tid då dagen sakta ser sitt slut,

och än en gång får de känna av deras kära vän, det är John Blund som vaggar dem till söngs en gång igen.

- Tim MBV18



Personallogg:

Hej alla flitiga loggläsare!

Vi möttes av en rödskimrande soluppgång och efter städning begav vi oss ut i en något kylig men solig morgon. Vi begav oss med raska steg mot Nordkosters högsta topp, Högen, där vi fick en historisk guidning om Koster och de två fyrarna som ligger på höjden. Efter att ha beundrat utsikten traskade vi ned mot öns västra sida för nya strandundersökningar. MBV19 höll sig i en vik där de studerade mjukbotten medan MBV18 fick inventera en hårbotten lite längre ut. Strandkrabbor, sjöstjärnor, havstulpaner, snäckor, maskar och alger artbestämdes med stor frenesi under en klarblå himmel som då och då inbjöd till vila på stenhällarna i det varma solskenet. Väl tillbaka på Älva väntade lunchbuffé varefter eleverna fick sätta tänderna i rapportskrivande och tentaplugg inför radarprovet på söndag. Efter en särdeles god middag har vi nu lämnat Koster och satt kurs mot Smögen. Månen är skinande vit, vi glider fram genom mörker och mareld.

Hälsningar: Ola Håkansson, lärare





