

Logg från Älva

Datum: 23/10-20

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Eriksbergs kulturhamn, Göteborg

Väder: Växlande molnighet, 13°

Personallogg:

Det blev frukost redan 6.30 i morse så att våra kära elever skulle hinna fylla magarna innan det blev dags att kliva på bussen. Trots det hade eleverna i byssalaget (desamma som lagade en fantastisk trerätters middag i går kväll och sedan stod och diskade och städade byssan ända in på småtimmarna) gått upp extra extra tidigt och gjort varma mackor som frukost till alla! Det säger något om eleverna i de här två MBV-klasserna, hur de hela tiden gjort sitt allra bästa för fartyget, seglingen och inte minst för varandra!

Nu har alltså tystnaden lagt sig över Älva, och det känns som vanligt lite tomt. Dock kan vi glädja oss åt att halva gänget – MBV19 – kommer tillbaka nästa år för sin segling i åk3. Det är lite speciellt och kul med MBV-seglingarna, att två årskurser seglar tillsammans, lite som en stafett. Nu var MBV18 veteranerna som hjälpte småglyttarna i MBV19 tillrätta ombord. Nästa år blir MBV19 de erfarna som inviger MBV20 i livet ombord i Älva.

Denna segling – och hela hösten – har varit spännande, eftersom vi har fått prova på något nytt. Att få utforska den svenska kusten och vad den har att erbjuda, och att dessutom segla här i norr långt in i november. Så här långt har det överträffat förväntningarna, det tycker både besättning och elever. När jag läst igenom de dagliga loggarna, slås jag över hur fyllda av händelser och upplevelser varje dag har varit. Inte minst för MBV:s elever, som ju skall förbereda och genomföra massor med naturguidningar för sina klasskamrater. Platser som Gotska Sandön, Nordkoster och Hållö har erbjudit fantastiska miljöer, både när det gäller natur och historia.

Att vi har kunnat besöka ett marinbiologiskt laboratorium på ostkusten och ett på västkusten, där eleverna har gjort bottenkrap och efterföljande artbestämningar, har gett material för jämförelser av det marina livet på Sveriges fram- och baksida (vilken som nu är vilken). Nordkoster erbjöd dessutom fina hård- och mjukbottnar inom bekvämt gångavstånd från Älva.

Och slutligen alla dessa intresserade människor som vi mött i hamnarna längs kusten, en del nyfikna på vår skola och vårt fartyg, och andra (gamla skutskeppare och fiskare) som kunnat berätta om segelsjöfart, skutor och fiske i gamla tider. Vart vi än kommit, har vi känt oss välkomna.

Från oss i besättningen vill jag rikta ett stort tack till alla de fina MBV-eleverna, som fyllt skeppet med glada skratt, entusiasm, roliga upptåg, studiefлит och upptäckarglädje. Och ett särskilt tack till magister Ola som har gjort ett hästjobb i undervisningen, samtidigt som han har tagit så väl hand om sina elever.

Varma hälsningar / Sören a k a Kapten Grumpy



Hållö





Nordkoster

