

Logg från Älva

Datum: 2020-10-20

Elevloggare: Elin och Rasmus MbV19

Personalloggare: Ola Håkansson

Position: Ankrade vid Rörö

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag morgon klockan 10.30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Göteborg torsdag klockan 13.00

Väder: Blåsiget och regnigt med mycket sjö

Elevlogg:

Dagen började som vanligt med frukost klockan 7.15. När alla var mätta och belåtna så var det dags för avgång från Lysekil med kurs mot Rörö. Resan till Rörö var spännande. Vi som stod utkik på resan till Rörö fick det hektiskt. Det är just nu hummersäsong vilket bidrar till en massa hummertinor ute på havet. Vi hade även mycket sjö tidvis när vi passerade öppna gatt, vilket gjorde det ännu svårare att se dem. Båten gungade rejält och saker och människor flög runt i båten. I byssan var det en kort stund stort kaos där kastruller flög och maten flög. Man märkte att sjösjukan var ombord då stämningen inte var så hög. Men vi rullade på ändå.

Men resan var fin ändå då vi åkte mellan många fina skär och holmar och genom smala sund. Under färden fick vi även se en musselodling i vattnet. Vi anlände sedan till Rörö vid fyratiden. Under kvällen fick vi en god middag av stekt fisk med potatis och remouladsås. Ivan höll även en guidning under kvällen om sjöräddningens historia. Detta gjorde han för att vi i morgon ska ha en övning med sjöräddningen. Det ser vi mycket fram emot och är spända på vad vi ska få göra.

Personallogg:

Duggregnet föll när vi i arla morgon lämnade vackra Lysekil bakom oss. Vi var alla fulla av intryck efter gårdagens besök på Havets hus och guidningen i Stångehuvuds naturreservat. Dagen spenderades ombord, under resan mot Göteborgs skärgård, med att arbeta på marinbiologirapporter, guidningar och övningar i fartygsbefäl. Färden tog oss genom en riktig skärgårdsidyll, där små fiskebodar och hus lyste upp den grå slöja som annars låg över landskapet.

Efter lunch tilltog såväl vind som vågor då vi inte längre hade skärgårdsöarnas trygga beskydd. Detta gav byssagänget en utmaning när det gällde avdukning och disk eftersom en del saker helst inte ville stanna på sin uppgjorda plats. Aktiviteten i rapportskrivande gick ned något under eftermiddagen då flertalet elever intog liggande ställning för att vänta ut Älvas rullningar. På eftermiddagen ankrade vi i skydd av Rörö och livet ombord gick sakteliga tillbaka till vanlig ordning.



Vi passerar Gullholmen



I Lilla Sillesund söder om Marstrand för vi förbi denna vers på berget. Loggens intresserade läsare utmanas att söka bakgrund och förklaring till texten.

Foto Marielle Cocozza



Solnedgång över Stångehuvud

Foto Marielle Cocozza