

Logg från Älva

Datum: 2020-10-15

Elevloggare: Oscar Lindwall och Viktor Westman

Personalloggare: Capitán Sören

Position: Förtöjda i Vettnet, Nordkoster

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen lördag morgon

Väder: Friskt men soligt

Elevlogg:

Dagen börjades med förflyttandet av fartyget från Tjärnö till Kosteröarna! En utomordentlig start på dagen då två tappra elever, en från Mbv18 och en från Mbv19, fick stuva kätting och hiva ankare. Resten avnjöt en underbar frukost, vinden var med eleverna då dagens städning uteblev då tilläggning av fartyg hände direkt efter frukost, styrd av vår eminenta kapten Sören lades skeppet snyggt och säkert till kaj.

Därefter blev det en snabb avmarsch mot dagens exkursioner där Mbv18 gjorde en hårdbotten medan Mbv19 gjorde en mjukbotten. Under dagen har vi lyssnat på magnifika guidningar om Koster och dess ekosystem samt historia. Allt detta INNAN LUNCH! Helt otroligt vad man hinner när läraren Ola piskar på. En välsmakande restsoppa serverades varm och rykande het. Läckert! Mmmmm.

Efter den sena lunchen (planerad sen lunch) avgick klasserna för två till helt förträffliga guidningar om Koster. Efter dessa blev det en välförtjänt ledig eftermiddag som spenderades olika, vissa sov, vissa klättrade, vissa fiskade (inget tjuvfiske...) vissa besökte en fyr och vissa studerade. Middag: fläskfilé med grönpepparsås samt en utsökt potatisgratäng. Efter middagen begav sig vissa med andre styrman Marre samt matrosen Madde i jakt på att finna en grotta med luminiserande mossor. I skrivande stund har de som utfört expeditionen mot grottan hört av sig med glädjande besked att de funnit grottan med den lysande mossan.

Som vår underbara lärare Lasse brukar säga; "Let's be careful out there" från en polisserie på 80-talet.

Personallogg:

Ja, den friska nordostvinden gjorde sitt bästa för att blåsa bort oss från bryggan som vi ville in till i morse. Men efter lite trixande och ihärdigt knuffande med vår lilla men starka ribbåt, låg vi prydligt förtöjda här i Vettnet på östra sidan av Nordkoster.

När klassen traskade iväg norrut längs stranden med sin marinbiologiska utrustning i det vackra men blåsiga vädret, hakade jag på för att få en titt på naturen här. Jag måste säga att jag blev störtförälskad i denna vackra ö med sina granitklippor, sandstränder och klara vatten. Inte konstigt att man har gjort den och omgivande vatten till nationalpark.

Det var också spännande att se hur eleverna med liv och lust tog itu med sina hård- och mjukbottenundersökningar. Solen sken men nordosten bet vasst. Tapper strandkamomill blommade ännu i skrevorna.

Den vår de svaga kallar höst, som Karlfeldt skrev.

Nu i kvällningen har vinden lagt sig. Mörkret kommer tidigt såhär i mitten av oktober. Men skärgården är nästan som vackrast nu när fjärdarna får en djupare blå ton och lövträden på öarna brinner i höstfärger.

Som eleverna skrev, gav sig styrman Marielle iväg på en djärv expedition i kvällningen för att hitta den mytiska grottan med lysande mossor. Halva klassen hängde på. Till min förvåning kom ett meddelande för en stund sedan – med bildbevis - om att de funnit den i kvällsmörkret.





Nu hoppas vi bara att de hittar hem till båten också, så att vi inte måste skicka ut en undsättningsexpedition.

I morgon väntar nya äventyr, när klassen skall ut på nya bottenundersökningar och dessutom vandra kring på ön och genomföra guidningar för varandra.

Själv tänker jag faktiskt ta en dag ledigt och ge mig ut på egna strövtåg för att utforska denna vackra ö.

I morgon i kvällningen kastar vi loss för att styra söderut, mot Smögen.

Hälsningar från kapten Sören





