

Logg från Norra Idskär

Datum: 17/10

Loggskrivare, elev: Cornelia och Emil

Loggskrivare, personal:

Dagens ämne: båt åka

Väder: sol men jävligt blåsigt



Elevlogg:

Idag var det mycket vind vi blåste nästan bort och gled med ribbarna. Vi åkte 15 sjömil till bland annat Vaxholm där vi köpte mat och annat gott. Några har även jobbat lite på sina rapporter från Grinda och Idskär. Några andra lagade mat - det blev haloumburgare till middag och en hallonpaj med grötbotten. Vi har nästan levt på gröt denna vecka. Kustbevakningen kom även och tog några - nää dom hälsade på en kompis, Kippe, som jobbar här på ön. Snart ska A-gruppen dra ut med Petsamo på nattnavigation. Gårdagens nattnavigation slutade med en förlorad fender, så vi får se vad som händer idag hehe :). I morgon ska vi hem. Lite tråkigt kanske men ändå skönt, alla vill hem och sova nu det kommer vara vår fredag eftermiddag.

Personallogg

Det här har varit en väldigt trevlig klass att ha med på BåBi. Klassen har verkligen kommit samman och verkar vara väldigt sammansvetsad. Jag har pratat med de flesta eleverna om hur det känns i klassen och de verkar all tycka att det känns väldigt bra. Till och med de få som var lite oroliga för hur det skulle bli har bara positiva saker att berätta. Alla verkar verkligen kunna prata med alla. En av eleverna som började i klassen i måndags har redan kommit in i gänget, det verkade som att han hade varit med ifrån början redan andra dagen. Det tråkigaste har nog varit att två elever i klassen missade den här veckan då de var sjuka.

