

# Logg från Idskär

---

**Datum:** 23 september

**Loggskrivare, elev:** Laura och Martin

**Loggskrivare, personal:** Cathrine Comber (mentor)

**Dagens ämne:** Marinbiologi, matlagning och båtåka

**Väder:** Klart, soligt och fint väder, runt 18 grader

## Elevlogg:

Morgonen startade runt 07:00 med frukost. Alla börjar bli lite trötta och sega, men kämpar sig upp på morgnarna. Efter frukosten och morgonstädningen av ön satte de tre olika grupperna igång med respektive uppgifter. Vår grupp hade marinbiologi där vi nycklade arterna vi plockat med oss från Grinda. Tyvärr var majoriteten av dem döda. De andra två grupperna körde ribb och lagade mat.

Matlagningsgruppen serverade en god lunch bestående av majssoppa och quesadillas, som var väldigt starka! Efter lunchrasten roterade grupperna. De som hade marinbiologi utförde då samma undersökning på Idskär som på Grinda. Vi som åkte ribb körde en rutt vi själva ritat ut dagen innan. På slutet stannade vi till i Vaxholm där godisförrådet fylldes på.

Till middag blev det köttfärslimpa med potatis och brunsås, mums! Efter kvällsbad, volleyboll och babbel åkte grupp C iväg och nattnavigerade, resten av klassen skrev på sina rapporter. På kvällen blev det kvällsfika med brownies och sedan bums i säng!

## Personallogg:

Så har jag äntligen fått se Idskär som alla talar så gott om. Och det är ju precis så fantastiskt som alla säger. Att dessutom få vara här med alla fina elever i min mentorsklass Mb20a är ju dessutom en bonus.

Jag blev upplockad i Vaxholm av Kippe (när jag sa Krister förstod eleverna inte vem jag talade om) på förmiddagen. Efter en rundvandring på ön tittade jag in hos matlagningslaget. Det var full aktivitet och sedan serverade de en god majssoppa med goda och starka quesadillas till.

Efter lunchen följde jag med gruppen som skulle undersöka vatten-ekosystem. De hade nyss gjort likadana undersökningar på Grinda så de visste vad de gjorde och samarbetade fint, med några i vattnet och några som dokumenterade på land.

Jag hann också med en lugn lästund till härligt vågskvalp medan eleverna badade eller vilade i solen. Middagsgänget var effektiva och serverade sedan en god måltid. Efter middagen spelade ett stort gäng volleyboll. Sedan följde jag med en grupp på nattnavigation. Det var mycket lärorikt. Eleverna turades om att styra, vara utkik och navigera. Det var roligt att se hur mycket de kan. Väl på Idskär igen blev det nattmat och läggdags. Och nu ska jag gå ut och se till att det är tyst i stugorna.





