

# Logg från Norra Idskär

---

**Datum:** 8/9-2020 tisdag, första dagen

**Elevloggare:** Alma och Milla

**Personalloggare:** Arvid och Janne

**Dagens ämne:** Första dagen på Idskär

**Väder:** Regnigt, soligt och blåsig

## Elevlogg:

I morse runt halv nio samlades klass LK20 i skolans hamn, allihop med gigantiska väskor. Efter upprop och temperaturtagning på samtliga elever och lärare (en del av skolans Corona-strategi) avgick båten Tranholmen från Marina. Efter drygt en timme anlände Tranholmen till skolans skärgårdsö, en liten ö utanför Vaxholm vid namnet Norra Idskär. Vi hjälptes åt att lasta ut all packning och installerade oss snart i våra tilldelade stugor. Strax inpå fick ett antal elever börja med lunchen medan resterande hade lektioner i Svenska och Engelska. Vi är här med våra mentorer, Janne och Arvid, som också är våra lärare i just svenska och engelska.

Efter en timmes hårt arbete fick vi till slut äta en god Spaghetti Carbonara, som följdes av en kort rast innan vi fortsatte med lektionerna. Vi slutade klockan fyra och fick fri lek i en och en halv timme. Nästa matlagningsgrupp började med middagen medan vi andra förberedde oss inför vår inspark vi ska ha på fredag, vi ska göra en sång om LK-klassen över oss :) Middagen är tidig på Idskär, redan klockan halv sex serverades det kycklingwok. Nu sitter vi, Milla och Alma, och skyndar oss med att bli klara med loggen så att vi får vara med och spela boule. Om en kvart ska vi samlas igen för "organiserade lekar", sen skulle de fotbollsintresserade försöka få igång Sverige-Portugal-matchen medan vi andra ska försöka elda i bastun. Klockan tio har vi fått order om att vara i stugorna och en timme senare ska det vara tyst på ön. Hej hopp!

## Personallogg:

Dagen började med hög luftfuktighet och strilande läten från ovan. Detta var emellertid inte ett problem för oss som längtar ut i skärgården! En förväntansfull klass samlades snabbt på kajen och vi kom iväg enligt tidtabell. Väl på Idskär regnade det rejält under diverse genomgångar vilka följdes av dagens första lektioner. Just nu sitter vi lärare på köksverandan medan himlen färgas röd under dagens sista stunder.

Syftet med vår vistelse här på Idskär är att skapa en god grund för fortsatt lärande tillsammans med varandra. Skolan och LK-programmet lägger mycket vikt vid den sociala delen i undervisning och lärande. Man vågar påstå att vi har kul tillsammans, vi lärare tillsammans med eleverna – som redan

fått beröm av de mer permanenta öborna, Kippe och Kecke. Kippe har inspirerat dagens matlagningsteam till kulinariska stordåd under ett pressat tidsschema. Under lektionerna i engelska har vi studerat könsroller och därmed tillhörande samhällsproblem och, kanske(?) -möjligheter. Vi tar del av många exempel från texter och videor – sedan kommer eleverna att organisera en debatt om olika aspekter av problemen. På svenskan har vi pratat om novellens uppbyggnad och sedan läst just en novell av Tove Jansson. Uppgiften blev sedan att analysera och sedan skriva ett recept för att bota osynlighet då novellens namn var *Det osynliga barnet*. Kvällen avslutas med bastu, SUP-paddling, volleyboll, kortspel, gitarrspel och fotboll.

Hälsningar

Arvid och Janne