

Logg från Norra Idskär

Datum: 10/9-2020 torsdagen, tredje dagen

Elevloggare: Selma och Alice

Personalloggare: Arvid och Janne

Dagens ämne: Tredje dagen på Idskär

Väder: Soligt men väldigt blåsigt.

Elevlogg:

I morse var det grupp 6 som lagade en väldigt god frukost till oss alla. Sedan städade alla sina tilldelade områden. Efter det började den första lektionen, halva klassen hade engelska och andra svenska. På svenskan stod vi i vindarna och talade högt för att träna magstödet. Vi tillgavs så mycket nya läroämnen och det var väldigt intressant. Sedan serverades det en väldigt mumsig ungersk gulaschsoppa med nybakat bröd, bra jobbat grupp 2! Sedan, back to work. Sedan var vi klara med alla lektionerna för dagen och nu gjorde alla olika aktiviteter på eget håll. Nu märks det att vi har varit här några dagar eftersom alla börjar bli trötta. Matdags! Idag var det hamburgare på menyn, mycket gott. Sen var det några som försökte ge sig ut i roddbåten men de kom inte så långt tack vare blåsten. Kvällen avslutades med bastu och mycket skratt! Helt enkelt en lyckad dag. (:

Personallogg:

Idag har Idskär badat i höstsolen och smekts av ganska hårda vindar. Eleverna gör ett bra jobb med att hålla tider, studera, städa och laga mat, allt under positiva former. På svenskan har vi fortsatt med referatskrivning för att sedan gå över till retorik med Demosthenes som stormbemästrande förebild. Nu är det film, frågesport och bastu på gång och vinden har bedarrat i takt med solens stilla nedstigande i havet.

Ja, hösten blir alltmer svalkande även om solen bistår med värme under dagens varmare timmar. Vi skådade andra halvan av klassen på klipporna utanför vårt klassrum där de stod och skrek i motvinden, ivrigt påhejade av Arvid, medan vi stretade på med vårt skrivande kring könsrollstemat på engelskan. Framåt kvällen, efter de goda hamburgarna – för vegetarianerna halloumiburgare – var både jag och Arvid ganska trötta efter dagens långa lektioner i halvklass. Men det finns många fördelar med att arbeta i mindre grupper ibland, så det var värt tiden, tror jag. Eleverna håller på med allt möjligt: några fixar igång bastun, andra kastar med en livsfarlig amerikansk, spolformad fotboll som virvlar fram i hög hastighet i kvällsluften: det gäller att ducka om den kommer åt ditt håll! Några dansar till gamla ABBA-låtar på en brygga, åter andra spelar frågesportspel i köksregionen.

Nu ska vi se vad vi kan hitta på innan kvällen är slut! Hej så länge!

Arvid och Janne



Vem vill gärna åka hem?



Dans på bryggan



Sjöboden i kvällssol – fungerar som klassrum också





