

Logg från Älva

Datum: 22 Augusti 2020

Elevloggare: Linn Fagré, Oskar Lund

Personalloggare: Andrestyrman Catrin

Position: 1 sjömil söder om Ulvön, snart ankring i Skulebergets skugga

Segelsättning: Stagfock, fock och storsegel.

Fart: 5 knop

Kurs: 290

Planerat datum för att segla vidare: 24 augusti

Beräknad ankomst till nästa hamn: Gotska Sandön den 26 augusti

Väder: Sol och omkring två meter höga vågor.

Elevlogg:

I natt så gick yttre klyvarens skot sönder vilket skapade lite kaos eftersom att vi precis skulle vända genom vind. Först så lovade vi upp mot vinden för att försöka ta ner yttre klyvaren. Men det fladdrade så mycket att det blev väldigt svårt. Vi lyckades i alla fall få ner seglen och det var dags att vända. Men då hade mesansegets prevent snurrat sig så mycket att det var omöjligt att skota hem för att göra en säker vändning. Vi lyckades lösa prevent-problemet och skotade hem alla segel för att göra ett slag. Sedan seglade vi vidare för babords halsar.

Under natten har vi även hamnat i Finska vatten vilket gjorde att vissas klockor ställdes om. Detta bidrog till att flera personer gick upp en timme tidigt till vakten, men det gjorde inte speciellt mycket.

Planen för dagen idag var att ha lektioner men planerna fick ändras då det blåste upp och blev större sjögång med snittliga 2 meter höga vågor (vissa även 4 meter!). Detta resulterade i att ungefär halva klassen blev sjösjuka och låg uppe på däck. Lektionerna i matte och fartygsbefäl klass 8 ställdes då in. Vi i klassen har då kunnat ta det lite lugnt och kollat på flera filmer. Nu är klockan fem och vi beräknas vara framme vid Höga kusten vid sju.

Personallogg:

Hejsan! Eftersom detta är min första logg den här resan börjar jag med en kort presentation. Jag heter Catrin Palmqvist-Loukomies och arbetar som andrestyrman på Älva. Tidigare har jag arbetat på mindre skutor kring Östersjön men även varit lycklig nog att få jobba på några större råriggare från Norge och Nederländerna efter min grundutbildning på danska Georg Stage. Den här resan har jag sett fram emot efter en tid hemma då vi har möjligheten att se mer av den svenska kusten.

Dagen började som eleverna berättat med att vi följt vinden och seglat in på finländskt vatten. Föregående kväll tog vi ner inre klyvaren och jagaren som förberedelse till nattens vindar. Tack vare gott samarbete och delvis hjälp från eleverna vände vi skutan på morgonkvisten. Tyvärr gick lä skot till yttre klyvaren sönder men vi fick ner den och har nu möjlighet att noggrannare inspektera och reparera för kommande etapp. I en solig förmiddag seglade vi med god fart tillbaka mot svenska kusten. Efter vart när vi närmade oss land fanns det gott om möjligheter att öva på krysspejlingar och beundra de härligt röda klipporna längs med stränderna. I lä för Högklinten tog vi ner stor, fock och stagfok för att cirka en timme senare ankra här utanför Käxed. Morgondagen lockar med en utflykt för eleverna och vi i besättningen kommer att fokusera på övningar samt underhåll. Ta hand om varandra där hemma!



Vi närmar oss Höga kusten



Ankring vid Skuleberget