

# Logg från Älva

---

**Datum:** 9 september 2020

**Elevloggare:** Märtha och Axel

**Personalloggare:** Linda

**Position:** Lysekil

**Segelsättning:** nej

**Fart:** 4-6 knop

**Kurs:** Mot Lysekil

**Planerat datum för att segla vidare:** 2020-09-10

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Göteborg 2020-09-10, Runt kl. 19:00

**Väder:** Våldigt blåsigt, Lite regn. Cirka 15C

## **Elevlogg:**

Vi vaknade med regnet smattrande mot däck Direkt efter frukost påbörjade vi morgonstädningen. Därefter la vi loss ifrån Smögen i ösregn och hård sydvästlig vind och började puttra mot Lysekil. Utanför Scanraff gled vi tätt förbi Greenpeace´ flaggskepp Rainbow Warrior, som låg uppankrade där av känd anledning. Vi tutade och vinkade uppmuntrande vid passagen.



*Avgång från Smögen i regn. Foto Reino Virtanen*



*Foto Anna Marseth*

Planen för dagen var att komma fram, sedan äta lunch, därefter gå till Havets Hus. Dock hade vi otur, när vi kom fram insåg vi att det var stängt 8 och 9 september, men efter något förhandlande fick vi komma in i två avdelningar av akvariet. Vi fick se rockor, småfläckiga rödhajar, samt en del fiskar som finns i svenska vatten.

Efter Havets Hus fick vi en del fritid. Till middag blev det kycklinggryta med ris, efter middagen hade vaktlag 1 sin sociala aktivitet. Det blev däcksgolf, spelet gick ut på att med hjälp av en kvast slå en snusdosa så att den hamnar i ett mål. Vaktlag 3 vann däcksgolfen, och priset var godis. Efter detta drog ett gäng ut och sprang, samtidigt som Nils och Joakim stannade kvar och fiskade. Nils fick en makrill.

Simma lugnt // älva crew



## Personallogg:

Hej hej!

Idag har vi rest från Smögen till Lysekil och på vägen satt eleverna bland annat och jobbade med sin stora marinbiologirapport. Det blev en del korrekturläsning för min del nu när det är inlämning om några två dagar.

När vi kom fram till Lysekil och vi ätit lunch så promenerade vi till Havets Hus. Tyvärr var det stängt i största delen av Havets Hus just idag, men de var snälla och lät klassen komma in och se en del av akvariet.

Efter middagen var det en social aktivitet, så kallad däcksgolf, vilket var väldigt kul även om det var något blåsigt på däck.

Det här blir den sista loggen som jag skriver denna gång, jag vill bara berätta att det varit en underbar klass att segla med. De är engagerade, nyfikna, hjälpsamma, roliga, härliga och kunniga marinbiologer. Tråkigt att det närmar sig slutet på denna segling, men jag kommer ha med mig goda minnen.

Ha det gott! /Linda