

Logg från Älva

Datum: 2020-09-08

Elevloggare: Jessica och Nils

Personalloggare: Catarina

Position: Förtöjda i Smögen

Planerat datum för att segla vidare:

9 september kl 8

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Lysekil 9 september kl 11

Väder: Kyligt och hård vind, växlande molnighet

Elevlogg:

Hej där hemma!

Dagen började med att vi gjorde en Klart Skeppstädning. Då städas hela skeppet grundligt för att vi ligger till kaj. Idag på förmiddagen har vi snorklat i halvklass. Snorklingen gjordes på en snorkelled här i Smögen. Leden hade bojar med små lappar med organismer som man kunde hitta i närheten. Det var väldigt kallt och blåsigt men extremt kul! Dessutom hade vi våtdräkter.

Efter snorklingen gick vi tillbaka till Älva och åt lasagne. Alla frusna snorklare tyckte det var väldigt gott! Efter lunch fortsatte äventyret med kajakpaddling. Det fortsatte blåsa efter lunch så det var väldigt svårpaddlat. Vi kom tillbaka med möra armar och blöta kläder. Tre elever lyckades ´med en halv eskimåvändning! Grattis till dem! När vi kom hem var hela klassen till en lösgodisaffär som tömdes på 45 min. Dagen avslutades med nöjda, utmattade elever och ett fullt torkrum.



Personallogg:

Hej!

Jag heter Catarina och är kock ombord. Idag har det blåst otroligt mycket. Jag har sprungit mellan ribbåten och byssan, övervakat matlagningen samt skött losskastningen. Eleverna har snorklat och paddlat kajak. Det lät som de hade haft kul, ett litet äventyr tror jag. Till lunch blev det stekt fisk, potatis och en god remouladsås tyckte besättningen och eleverna, middagen bestod av stekt kassler, klyftpotatis och svampstuvning. Den gick också åt. Vegetarianerna fick kåldolmar, svampsås med klyftpotatis, eleverna ordnade även tre goda sallader till måltiderna.

Hälsningar Catarina



Foto Reijo Virtanen



Foto Reijo Virtanen