

Logg från Älva

Datum: 6 september 2020

Elevloggare: Smilla och Enar

Personalloggare: Madeleine

Position: Till ankars vid Tjärnö

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kl 8.30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Smögen i morgon eftermiddag

Väder: Tidvis åska och hagel, faktiskt. Annars lugnt väder och ganska svalt

Elevlogg:

Hej!

Idag har varit en händelserik dag. Frukosten var tvungen att slinka ner i all hast då Lipsillarna och Taskmörtarna skulle fara och stalka en fish. Få fiskar hittades och många lemmar frystes. Sedan bytte vaktlagen av varandra, Badankorna och Pungräkorna gjorde ett mycket bättre jobb med att stalka en fish. Hela denna övning gick ut på att träna undervattenskrivande. Undervattenskrivandet utfördes på specialgjorda plastplattor med blyertspennor.

Efter att lunchen hade förtärs var det dags för prov. Provet som skrevs var Klass VIII tentamen. Det var en hård intellektuell strid, men vi, hela klassen klarade det. Eftermiddagen var en slö tid då alla hade förbrukat sina krafter. Middagen kom till slut. Det var en underbar tre-rättersmiddag där temat var upp och ner, bak o fram, hur man vill. Till efterrätt som var förrätt så var det tiramisu. Till huvudrätt var det PIZZA med hemmagjord pesto och pizzasallad. Till efterrätt som var förrätt serverades vattenmelon med fetaost och mynta. Sen hände inget mer. Krk out!

Personallogg:

Halloj igen, allt väl?

Eleverna har haft en hektisk dag. Oj vad de kämpat. Först hade de "Stalk a fish", lunch, sedan hade de sitt FB VIII-prov och nu senast avslutningsmiddag där allting var upp-och-ner, bak-och-fram, ut-och-in och allt i den stilen. Riktigt trevligt. Jag själv hade mina byxor, som passande nog sprack i grenen tidigare idag, på överkroppen och en tröja på underkroppen. Många tjusiga outfits fick vi se.

Utöver prov och stalkande och middag har vi i besättningen sysslat med underhållsarbete. Dels har vi tagit ner vår inre klyvare som tidigare under resan gick sönder, båtens rå har oljats och det har

målats på sina platser på däck vilka vi har markerat med rosa krita för att det tydligt ska synas. Lite kul är det allt att se alla hoppa omkring för att undvika de målade fläckarna.

Imorgon ska vi upp en timme tidigare än vanligt för att kunna lämna alla elever vid Tjärnölaboratoriet kl.08, och sedan ska besättningen segla skutan till Smögen illa kvickt innan nästa sydvästliga kuling kommer dundrande i morgon eftermiddag. Därför får eleverna, sedan de har fullföljt sin späckade dag på laboratoriet, ta en buss ner till Smögen får att återförenas med Älva där. Det blir en lång dag i morgon, vilket gör att denna logg inte blir lika lång för det är sovdags.

Natti natti från Madeleine och Älva <3



...om man ändå finge följa med på Älva!

Foto: Carina Mood