

Logg från Älva

Datum: 31 augusti 2020

Elevloggare: Julia och Edwin

Personalloggare: Catrin

Position: Förtöjda vid Marinmuséets kaj, Karlskrona

Planerat datum för att segla vidare: I morgon eftermiddag 1 september

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ankring vid Tjärnö 4 september

Väder: Klart och 3 m/s

Elevlogg:

Skepp ohoj! Dagen började som vanligt för de flesta men 2 av eleverna tog sig ut på äventyr. Äventyret började tidigt, redan klockan 5 på morgonen begav sig Enar och Edwin ut mot fyren Långe Jan. En fin soluppgång vecklade sedan ut sig inför de två eleverna på södra udden och den tidiga morgonen var helt klart värt det. Utöver Enar och Edwin hade flera fågelfotografer också sökt sig till udden eftersom många fågelarter fanns där. När klockan började närma sig halv 7 så började de ta sig hem och kom tillbaka till båten i tid till frukosten där de mötte sina trötta kompisar.

För många av eleverna var det tråkigt att lämna Öland då de ville se mer av ön, men icke sa Nicke och Älva åkte vidare mot Karlskrona strax efter frukost. Avgången gick smidigt seglen restes strax där efter.

Dagen till sjöss började med att halva klassen hade marinbiologi och andra halvan hade fartygsbefäl med befälhavaren Sören. Sören berättade om säkerhet på olika fartyg och med Linda fortsatte vi skriva på vår marinbiologirapport som vi påbörjade igår. Till lunch serverades det korvstroganoff och rödbetor som blev över från gårdagens trerättersmiddag.

När vi närmade oss Karlskrona såg vi två stycken minröjarfartyg som var ute på övning. Ett kärt återseende inträffade även mellan Älva och Marina läroverkets gamla båt "Najaden" som såldes för 10 år sedan och nu bär namnet Kaptain Borchardt och polsk flagg.

En stund senare när vi hade Karlskrona i sikte såg vi ännu större militärfartyg som låg till kaj. Tillägningen gick bra och just nu ligger vi utanför Marina museet. Nu har många av eleverna gett sig ut till Ica för att köpa proviant eller på Pokemon go jakt, medan många andra nervöst förbereder sig inför VHF-provet som kommer att äga rum i morgon eftermiddag.

Alla sjörövare här ombord, inklusive besättningen hälsar varmt!

Loggskrivare elevlogg: Edwin och Julia



Personallogg:

På Öland var det verkligen en fin morgon, en härlig nordväst som kunde bli vår slör på vägen mot Karlskrona låg och väntade på oss utanför pirarna och direkt efter frukost var det avgång. Stor, fock och stagfock hissades i hastiga tag och vi fick en dag med fin segling med kurs på Utlängan. Mellan elevernas lektioner tog vi vara på de villiga händerna och gippade.

Själva inseglingen till sjöfartsstaden Karlskrona var också något att njuta av. I strålande sol gled vi förbi såväl moderna krigsfartyg som gamla krutdepåer medan eleverna har möjlighet att använda sina nya navigationskunskaper och den maritima vokabulären som nöts in hittills under vår resa. Fastän de flesta i besättningen ombord nu inte var med när Najaden (nu Kaptain Borchardt) var en del av verksamheten var det trevligt att se bekanta färger och former glida förbi. För min del har tiden mellan manövrar och avgång/ankomst delvis gått åt till att planera nästa ben av resan. Fastän vår tur norrut från Stocksund innebar någon dag till sjöss och började locka med lite längre tur till sjöss har vi nu ett längre ben framför oss.

Nästa hamn är en ankring i Tjärnö och på vägen dit är det många godbitar som ska med i planeringen; Falsterbo kanal med efterkommande Trindelrännan genom Öresund där det är nya rutter, segel som eventuellt ska lämnas av på Öckerö för reparation och så småningom den skyddade viken vid Tjärnö som väntar på oss. En del av charmen med resan ligger i planeringen och nu är kommande dagar tydligare för oss.

Hoppas ni har det lika bra därhemma som vi har det ombord

Catrin