

Logg från Älva

Datum: 15 augusti 2020

Elevloggare: Frida och Folke

Personalloggare: Björn

Position: 58 17.785'N 18 53.334'E

Segelsättning: Motor

Fart: 5.6 knop

Kurs: 239

Beräknad ankomst till nästa hamn: Västervik fredag förmiddag.

Väder: Lugna vindar och spridda moln

Elevlogg:

Sand, sand och mera sand. Äre sant? Nää Sand. Denna lektionsfria dag har vi inte latat oss, vi har vandrat 1,6 mil på taskigt underlag. Nämligen sand, det är det enda som finns på dagens besökta ö, Gotska Sandön. Denna nationalpark mitt i Östersjön med närmaste landförbindelse Gotland består av sand, skog och en fyr som vi också fick gå upp i. Från denna utkiksplats kan man se vårt nästa stopp, Bredsands udde. En bred platt sandstrand fylld av fåglar och vågor som klassen njöt av. Även en sandskulpturstävling anordnat av vaktlag 4 "Pungräkorna" och vanns av vaktlag 2 "Taskmörtarna" med deras imponerande pyramid. Sju timmar efter att vi lämnat vårt älskade fartyg var vi tillbaka med sand på händer, fötter, kläder och skor som prompt fick sköljas av.

Första mordet av många har begåtts i klassens killergame, genom att en tilldelad person tar emot ett tilldelat föremål på en tilldelad plats är de ute ur vår version av killergame. Den paranoida båten stävar nu mot Västervik för att avlägga prov i Matte och VHF (sjö radio) och fylla på socker fronten.

Sandiga hälsningar från Frida och Folke

Personallogg:

Återigen en händelserik och lite ansträngande dag med långa vandringar kors och tvärs över ön. Eleverna har dock inte klagat det minsta utan trampat fram med gott humör. Vi började med en våt landstigning på västra sidan av ön och gick sedan en led längs Höga åsen till en utsiktsplats och rastplats där vi åt vår medhavda lunch. Därefter gick vi mot nordost och den mer bebyggda delen av ön där vi tack vare en hjälpsam tillsyningsman fick tillträde till fyren. Efter lite bad och lekar avslutade vi besöket på den fascinerande ön med en lång vandring i härlig eftermiddagssol längs den västra stranden mot Älva som vi kunde se på långt håll som ett piratskepp som ankrat vid ön.

Väl ombord på Älva igen bjöds det på nybakade bullar och en stund senare på en mustig gulasch-soppa. Nu börjar skymningen sänka sig över havet och vi stävar för motor mot Västervik där jag avslutar min segling med ett matteprov och Linda tar över som lärare ombord. Det har varit en otroligt trevlig seglats till lite, för mig, ovanliga mål med en fantastiskt mysig klass. Jag kommer att sakna dem.

Tack för denna gång
Björn



Landstigning på Gotska Sandön



Lunchpaus på Höga Åsen



Besök i fyren



Bad på Bredsands udde



Snart ombord på Älva igen