

# Logg från Älva

---

**Datum:** 1 september 2020

**Elevloggare:** Linus och Alexander

**Personalloggare:** Linda

**Position:** Nu i kvällningen är vi mitt ute på Hanöbukten

**Segelsättning:** Stagfock, fock och storsegel

**Fart:** 5,5 knop

**Kurs:** 215

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Ankring vid Tjärnö den 4 september på kvällen

**Väder:** Växlande molnighet, 17 grader och nordostlig vind

## Elevlogg:

September månads första dag var en händelserik dag, men ändå började den som alltid med frukost klockan 7:30. För att trycka in så mycket innehåll på en dag började Pokemon Raidandet redan på frukosten. Frukosten följdes som vanligt av städning, men därefter bar det av mot Marinmuseet.

Det var en lång promenad till museet, som låg 3 meter från båten. Vi delades in i två grupper, som fick varsin guide. De berättade om flottans födelse och visade oss vackra, gamla modeller från 1500-talet, med alla dess otroliga detaljer. De berättade om dagens läge, om den moderna flottans uppgifter och all dess nya avancerade teknik. Och allt däremellan. Vi fick utforska insidan av en modern u-båt, över 50 meter lång, som väger som en miljon mjölkpaket, och kollade på gamla pikar och musköter. Det var ett väldigt intressant och givande besök.

Vi hade kunnat spendera flera dagar på muséet, men vi behövde snabbt skynda tillbaka till lunch för att plugga till eftermiddagens VHF-prov. Efter någon timmes plugg kände sig alla (de flesta i alla fall) redo för provet, som gick på någon halvtimme.

Så fort provet var klart satte vi kurs mot Tjärnö. Vi tultade ut till öppna vatten, och det tog bara några minuter innan vi fick se flottan in action, då två Visbykorvetter brummade förbi i full fart. Vi hissade segel, på rekordtid. Allting rullar på, nu har vi stabil kurs och fart mot västkusten.

## Personallogg:

Hej!

Idag har vi haft ett fantastiskt kul studiebesök på Marinmuseet. Både jag och eleverna var så taggade att även vår guide smittades av den nyfikna och exalterade stämningen så vi fick se lite mer än vad han hade tänkt från början. Vi var flera som fick skynda oss tillbaka till Älva för att hinna till lunchen.

Efter lunchen gjorde jag som många andra, jag "bunkrade lite". De flesta av oss ombord märker verkligen av att "sjön suger" och man är konstant lite godis- och snackssugen.

Jag passade även på att gå in en vända till på museet för att se resten som jag kanske missat under guidningen.

Nu har vi ätit middag och ska titta på film i salongen. Utanför är solen snart på väg ner medan vi motorseglar mot västkusten.



