

Logg från Älva

Datum: 15/2

Elevloggare: Torun, Niels, Nina, Fredrik

Personalloggare: Malin

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Väder: Varmt och soligt

Elevlogg:

Idag har jag varit i byssan. I morse lyckades vi med att göra veckans godaste gröt. Det är roligt när resten av klassen är nöjda med maten. Sedan anlände vi till Santa Cruz de Tenerife. Imorgon åker vi hem och därför hade vi en avslutande lektion i CCM kursen. En sammanfattningslektion inför hemtentamen vi ska ha när vi kommer hem. Framme i Santa Cruz vart jag ledig en stund och strosade runt i staden. Skönt att få lite ensamtid när vi lever så tätt inpå varandra. Det ger utrymme för reflektion och personlig utveckling. När vi lever tätt inpå varandra lär vi oss mycket om både oss själva och andra. Nu har nästan tio dagar flutit iväg här på Älva. Jag har kommit närmre klasskamrater jag inte vanligtvis umgås med och på så sätt fått bättre kompisar än vad jag hade när jag kom hit. Älva har också gett oss en bra plattform för CCM kursen. När jag åker hem imorgon gör jag det med nya erfarenheter och lärdomar att ta med, vidare ut i livet.

Vi har precis ätit avslutningsmiddag. Alldeles strax ska jag in och hjälpa till att städa undan efter festen på oxfilé och hasselbackspotatis. Efterrätten blev fruktsallad och vanilj/chokladpudding. Jag och Emma förberedde den redan efter frukosten. Men tyvärr misslyckades vi och fantastiska Emma gjorde om puddingarna själv! Det blev en trevlig liten avslutning på resan. Lite som en stor del av det sista vi gör tillsammans allihop. Kvar på hemmaplan väntar fler examinationer och slutprov. Tiden på Älva har gjort oss mer förberedda och gett oss fler verktyg när vi tar examen och går ut i arbetslivet.

Nu ska jag springa in i byssan där Anton och Malin väntar på att jag ska ansluta. Vi ska tjuvstarta med städningen idag så det blir lite mindre att göra imorgon.

Idag var första hela dagen i land sedan vi anlände Santa Cruz igår. När man går av båten och tar sina första steg på kajen, känner man fortfarande gunget i benen. Vi har haft lite egen tid och gjort vad man känt för under dagen. Jag hade sista lektionen på Ledarskapsutbildningen och det känns som att alla tyckt att det varit bra lektioner. Till slut åt vi avslutningsmiddag med tre rätter. Alla goa och glada!

Personallogg:

Vad är väl en segling på Älva om inte alldeles underbar!

Denna fantastiska resa lider nu mot sitt slut! Jag som normalt arbetar med administrationen runt YH och resterande delen av VUX har haft förmånen att få se även denna men ack så viktiga del av såväl vår verksamhet som elevernas utbildning. Det har varit en väldigt lärorik vecka även för mig som med många år i branschen pinsamt nog aldrig seglat, jag har om inte annat lärt mig väldigt många nya ord!

Jag har även på ett hörn fått ta del av Dag och hans lektioner, det har varit kul att få ta del av en så kompetent och erfaren persons undervisning. Jag har många nya verktyg att ta med mig till mitt vardagliga arbete.

Kvällen kryper sig på och eleverna har gett sig ut för att utforska staden, jag själv stannar ombord i väntan på ett nattvaktspass.

STORT Tack till Sören och hans besättning på Älva för en oförglömlig vecka!

På återseende (hoppas jag)

Malin Hörlin

