

Logg från Älva

Datum: 2020-02-14

Elevloggare: Anton, Charlotte, Erik

Personalloggare: Alva

Position: Norr om Teneriffa

Segelsättning: Motor, motvind så inget segel

Fart: 3,6 knop

Kurs: 070

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife ca 09:00 i morgon lördag

Väder: Molnigt, svag NO vind

Elevlogg:

Glad alla hjärtansdag(i skrivande stund).

Idag började vi färden kl. 09:00 efter städningen. Efter lunch fick intresserade en orientering i astronomisk navigation, som tog slut lagom tills vi nådde Teneriffas kust där vi stannade för att bada över 2000 meters djup. Som alla verkade tycka vara spännande både för djupet och se hur mycket båten krängde. Det var mycket hopp, glada miner och skratt.



Alla verkade ha haft en väldigt bra dag. På väg mot badet såg vi en spännande klippa, vilken vi hade olika åsikter om vad den såg ut som. Vissa tyckte att det såg ut som en Orgel medan andra tyckte att det liknade ett ansikte eller en döskalle. Delfiner har kommit och hälsat på flera gånger över dagen och det har varit en väldigt mysig stämning ombord.

Många skämt och tänk om allahjärtansdag.



Personallogg:

Hejsan!

Idag är det jag, Alva, som skriver logg. Jag jobbar som lättmatros här ombord och har arbetat ombord de två senaste åren. Gick i skolan tidigare, MB-linjen.

Dagen började med en fin frukost och städning och sen avgång mot Teneriffa! Härligt att vara till sjöss igen. Vinden var inte med oss den här gången tyvärr, men vi har haft en fin och lugn dag. Tyvärr var det mulet mestadels av tiden, men varmt! ;)

Höjdpunkten på dagen var ändå badstoppet! Riktigt härligt, det är så fint vatten här nere. Moder jord bjöd på fina vyer av bergen på Gomera, fint väder och mycket delfiner under dagen. Efter badet gick jag på min vakt. Nu har jag gått av vakten och ska krypa till kojs. Vid 4 ska jag upp på vakt igen och någon gång efter frukost imorgon ska vi lägga till i Santa Cruz, Teneriffa.

Skepp o' hoj,

Alva