

Logg från Älva

Datum: 2020-02-12

Elevloggare: Emilia, Sigrid, Carl

Personalloggare: Jungman Emmy

Position: I sundet mellan La Palma och La Gomera

Segelsättning: Hela stället

Fart: 3 knop

Kurs: 135

Planerat datum för att segla vidare: Fredag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Santa Cruz de Tenerife lördag morgon

Väder: Avtagande vind, disigt

Elevlogg:

Hola!

Vi kastade loss från La Palma vid 06.30. Frukost under rosa himmel. God stämning ombord, klassen varvar bryggvakt med byssa och solning på däck. Under dagens lektion tränade vi olika situationer som en befälhavare kan komma att handskas med ombord. Exempelvis med anställda som inte sköter sina uppgifter på grund av alkoholproblem, snatteri samt att man alltid kommer för sent.

Idag seglade vi med fullt ställ, till att börja med 6 knop med mot eftermiddagen avtog vinden och därmed även farten. "Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav"...möts vi av när vi närmar oss pampiga La Gomera.

Ser fram emot att utforska denna ö!

Hasta luego!

/Emilia, Sigrid och Carl

Personallogg:

Ohoj!

Nu har vi precis lagt de sista trossarna i land här på La Gomera. Morgonen för oss i besättningen började ganska tidigt då vi skulle avgå innan frukost. Losskastningen gick väldigt smidigt och vår färd mot La Gomera påbörjades för motor i väntan på bättre vindar. Under stiltjen så får vi order av kapten Sören att hissa segel. Jag och min kollega Mathilda kollar på varandra lite frågande (det är i stort sätt fortfarande stiltje), men gör som kapten säger och förbereder för att hissa fullt ställ. Mitt i hissningen byts stiltjen hastigt ut till mycket fin vind runt 9 m/s och vi började segla väldigt fint. Detta är ett av många tecken på hur det lönar sig att ha en erfaren och duktig befälhavare! Efter några timmar mojnar vinden (minskar) och vi mysseglade sista biten mot La Gomera.

Nu håller vi tummarna för att vi får en lugn natt i denna ibland ganska busiga hamn.

Sov gott och ta hand om er där hemma!

-Besättningen, Denna gång Emmy

