

Logg från Älva

Datum: 2020-01-28

Elevloggare: Lovisa och Samuel

Personalloggare: Frida

Position: El Hierro

Planerat datum för att segla vidare: Fredag den 31 januari

Beräknad ankomst till nästa hamn: Las Palmas söndag den 2 februari

Väder: Svag nordostlig vind, varmt och soligt under dagen

Elevlogg:

Moi moi! Välkommen till OS-Älva 2020!

Dagen har varit mycket händelserik. Allt började med en tidig morgon med avfärd innan frukost. Vi skulle ta oss hela vägen mellan La Gomera och El Hierro. Redan innan 09 hade vi skådat både delfiner och grindvalar. Det bådade för en mycket bra dag! Vid lunchen fortsatte trevligheterna med delfiner som lekte vid fören i mer än en halvtimme. Närmare 15 stycken som hoppade och plaskade i svallvågorna. Lektionerna försköts lite för att vi alla skulle kunna observera däggjuret. Vi är ju ändå marinbiologer!

Vid 14:30 anlände vi till La Restinga, El Hierro. En mysig liten by omgiven av många stenar och några Aloe Vera-plantor. Sista lektionen startade efter ankomsten, därefter började förberedelserna inför OS. Bysslaget gömde sig i byssan och resten av oss värmdes upp. Hela Rysslands, Kazakstans, Danmarks, Mexikos, Kinas, USA:s och älskade Finlands OS-lag stod uppställda vid startlinjen. En salig blandning av curlingspelare, hockeyspelare, längdskidåkare, skogshuggare och orienterare, med flera. Det bjöds på mat värdiga idrottsstjärnor och vi alla blev mätta och riktigt glada. Kvällen kunde inte ha slutat på ett bättre sätt! Herranjumala, hur kunde vi glömma? Nu ska några ut och stjärnskåda!

Ha det fint landkrabbor!

Vänliga hälsningar den finska elitskidåkaren Samuel och den vilsna orienteraren Lovisa

Personallogg:

Hej alla där hemma,

Som Lovisa och Samuel redan har skrivit så har det varit en helt underbar dag med sol, delfiner och supergod mat.

Vi passade på att ligga på däck och sola lite, läsa en bok eller bara dricka kaffe och mysa i solen med kollegorna emellan öarna och vakt.

Under kvällen ingick jag i Rysslands OS-hockeylag och jag känner att vi var väldigt övertygande i våra utklädnader. Vi hade allt från en liten rysk björn till en lagläkare som delade ut tic-tac mellan rätterna. Maten bestod av tre vegetariska rätter som smakade helt gudomligt.

Höjdpunkten (utöver den goda maten) var när vår egen jungman Lowe c/o ställde sig upp och sjöng en sång som han övat på hela resan, och som vi alla har haft i huvudet i och med att han konstant har sjungit på den i tre veckor. ☺

Nu ska vi fortsätta kvällen med en film och lite popcorn ☺

Hoppas ni har de gött

//Frida



