

# Logg från Älva

---

**Datum:** 2020-01-23

**Elevloggare:** Tove och Arvid

**Personalloggare:** Sören

**Position:** Någonstans mellan Gran Canaria och La Gomera

**Segelsättning:** Motorgång

**Fart:** 4,4 knop

**Kurs:** 290

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** Puerto Vueltas i morgon kväll

**Planerat datum för att segla vidare:** 28 januari, mot El Hierro

**Väder:** Soligt, varmt, vindstill

## Elevlogg:

Å-hoj era torra landkrabbor! Uppdatering av loggen!

Frukost som vanligt idag kl 07:15 med en exceptionellt god gröt. Efter frukosten hölls ett möte med hela klassen och besättningen om vad vi kan göra för att resan ska bli ännu bättre än vad den redan är. Morgonen pryddes av däcksskrubning med alldeles för mjuka levanger och när däckets var så rent att det gick att äta från det så kastade vi loss.

Dagen har smyckats av ljuva rop som "Hajar!" eller "Kolla, Delfiner!". En sensationell upptäckt har därför gjorts idag. Det går fortare för Mb17a att utrymma hela mässen när någon skriker "Titta en haj!" än när brandlarmet går.

Vi har tyvärr inte kunnat sätta några segel alls på grund av den totala vindbrist som rått, men frukta icke då vi använde tillfället till att bada från båten! Saltare vatten har sällan skådats men det påverkade knappast vigören. Det var en väldigt mäktig känsla att se båtens skrov genom det klarblå vattnet. De modigaste bland oss hoppade från bogspröt eller styrhyttsrelingen. Alla njöt i det varma vattnet men vissa började tänka på de tidigare upptäckta hajarna.



Kvällen har avslutats med att vi suttit på däck och blickat ut över Atlanten med ljuva klanger av gitarr till en otroligt vacker solnedgång.

## Personallogg:

Såhär i halvtid av seglingen brukar det alltid bli en svacka i humöret ombord. Många är trötta, hemlängtan sätter in och småkonflikter dyker upp. Så är det faktiskt på i stort sett varje segling. Så i samband med frukosten i morse tog vi ett ordentligt samtal alla elever och besättning tillsammans för att ventilerat allt som kommit upp på skeppsmötet kvällen innan. Det blev ett frimodigt och konstruktivt samtal kring allt från pedagogik och arbetsinstruktioner till attityder och gruppdynamik. Dessa ungdomar – de är så kloka! Både vi i besättningen och eleverna fick mycket med oss från det där timslånga mötet. Sedan kastade vi loss och styrde söderut – mot ett hägrande bad till havs söder om Gran Canaria.

I skrivande stund – vid 19-tiden på kvällen – glider vi med maskinen spinnande på lågt varvtal västerut över ett stilla hav. Föröver om babord dröjer sig den sista aftonrodnaden kvar och därövanför hänger Venus som ett styrmärke för vår rorgångare, så att hon inte behöver stirra ner på kompassen hela tiden. ("Ge mig ett hav, ett skepp och en stjärna att styra henne efter!")

Alldeles stilla dagar är inte så vanliga här i nordostpassadens rike, men idag fick vi en. Ger ingen segelgädje förvisso, men desto mer sol- och badglädje. Det har våra elever förtjänat, mitt i allt pluggande.

I morgon förmiddag skall vi lägga oss utanför "Sköldpaddsviken" på sydvästra Teneriffa. Eleverna får åka in och snorkla och förhoppningsvis se havssköldpaddor på nära håll. (I viken finns en bottenvegetation som sköldpaddorna tycker är mums.) Säker kan man dock inte vara, de brukar vara där ungefär hälften av de gånger vi besökt viken. Sedan fortsätter vi mot La Gomera medan vi spanar efter grindvalar, det finns en stationär population på ungefär trehundra djur i sundet. På nätterna dyker de ner till 1000 meters djup och äter bläckfisk, men på dagarna ligger de mest och lатар sig i små familjegrupper, så det finns goda chanser att vi skall få syn på några.

Hälsningar från kapten Sören