

Logg från Älva

Datum: 16/12

Elevloggare: Amanda och Emelie

Personalloggare: Petra

Position: Förtöjda i sluthamnen Las Palmas

Planerat datum för att flyga hem: 18/12

Väder: Blåsigt som sjutton, men lite bättre än Sverige ändå

Elevlogg:

Dagen började med en alldeles för lång och ansträngande städning direkt efter frukost. Vi fick inventera, torka, skura och inventera lite mer i alla lårar och bänkar som besättning kunde hitta. Allt för att få ett försprång på morgondagens skräckinjagande slutstädning, även kallad för klart skepp, en sjöterm för barnarbete.

Efter allt detta så lade vi till i en favorithamn i repris, Las Palmas, där några mycket talangfulla små barn höll i sina fascinerande guidningar. De talade om allt mellan vind och vatten till deltagare i Paradise Hotel.

Som eftermiddagsnöje hade vi en pluggstuga där samtliga elever fick jobba på marinbiologi, den sexigaste naturvetenskapen enligt Simon, vår älskade lärare. Som ni kanske hör är vi i mycket trygga händer, och det är även våra betyg. 😊 TREVLIGT

Kvällen avslutades med det sista lagets slutmiddag. Det blev en underbar kväll som började med vitlöksbröd serverade med tzatziki, följt av en mycket kryddig och uppskattad tikka masala. Det hela avslutades med en söt morotskaka till de flesta, men med karamelliserad banan och bärsorbet till VIP-gästen. Dagens gäster bestod av pirater, gangsters, banditer och en klase vindruvor, den ena mer bedårande än den andra. Under kvällen fick middagen en kort paus av ett förtrollande framträdande med musik och sång, likt den från sirener, och minst lika fångslande.

Personallogg:

Just i detta nu sitter jag mätt och belåten ombord på fartyget efter den av eleverna ovan beskrivna trerättersmiddag. En fantastiskt trevlig maskeradmiddag med flera roliga utklädnader. Jag själv och en man ur besättningen föreställde Danny och Sandy ur "Grease". Det var kul, vi sydde ihop en 50-talskjol på rekordtid av ett utranterat lakan, taglingsgarn, silvertejp och en häftapparat. Vi lyckades komma sist till middagen igen, precis som förra gången..... Den roligaste utklädnaden tycker jag att

Maya lyckats få till. En klase vindruvor, kreativt och nytänkande ☺. Kapten själv, Kapten Grumpy som han vid speciella tillfällen gärna kallar sig, var inte så pjåkig han heller. Riktigt bra.

Om man bortser från de mera spektakulära tillställningarna ombord så har vi alla även varit en del av vardagen. Vi låg utanför hamninloppet i morse och väntade på klartecken att få gå in. Under tiden blåste det upp rejält, men tillägget gick ändå bra utan några större krusiduller och nu ligger vi här, precis bredvid ett nybyggt akvarium i Las Palmas.

Eftermiddagen har eleverna ägnat åt diverse lektioner och besättningen har som vanligt pysslat med lite av varje. Själv har jag rättat VHF-prov. 27 elever väntar med spänning på att få resultaten i morgon. Resultaten är riktigt bra, det kan jag avslöja lite så här på förhand. Jag har även smygmat på några ställen som jag vet inte kommer att få så mycket stryk under morgondagens slutstädning, vilken vi alla givetvis ser fram emot. Mycket.

Hälsningar Petra Nyberg

