

# Logg från Älva

---

**Datum:** 8 december, 2019

**Elevloggare:** Wera, Leo

**Personalloggare:** imon

**Position:** El Hierro

**Segelsättning:** Idag seglade vi med bredfock

**Fart:** Nu till kaj

**Väder:** Perfekt för att sätta bredfocken, 10 m/sek nordostlig vind

## Elevlogg:

Idag vaknade vi i den vanliga ordningen kl 07.30 med frukost och städning. När kl var 09.00 kunde det välbekanta brummandet från en 500 hästars Volvo Penta höras genom de friska vindarna och markerade startskottet: att vår färd skulle bära vidare från La Gomeras höga berg och hippies mot El Hierro torra hållar och turistfristad. Väl ute ur hamnen på ett hav som en spädbarnsvagga var det dags att premiärinviga den bredaste av fockarna, bredfocken. Fem av den tappra skaran vi känner som MbV17 och 18 fick förtroendet. De var de erfarna briggenseglarna som på något skakiga ben (även fast det såklart inte skulle erkännas till någon levande själ) tog sig upp för de 10 meter (minst) höga vanten. För att sedan för första gången under vår färd befria seglet och låta det slåss mot naturens starka krafter. Och förvandla Älva till vad som skulle kunna liknas ett vikingaskepp på väg mot plundring, flygandes fram över ett av de sju haven. Kommentar från en av de tappra själar som fann sin frid i fockrät: Det var jävligt schysst. – Daniel. Men utöver att det var "schysst" gav det även en extraordinär syn över det ekosystem vi så gärna gör en djupdykning inom och en havssköldpadda kunde skimras mellan vågorna. Väl nere blev det glassande på däck där solen stekte och fick oss att likna de ägg och bacon som skulle serveras till lunch.

Klockan fem kunde man skimra La Restingas hamn. Bredfocken beslogs och under de fem upp i fockrät befanns ytterligare 15 starka elever som när klartecken gavs halade linor snabbare än vad kvällens kladdkaka skulle komma att uppslukades. Efter Kapten Sörens eminenta tilläggning vankades middag med vår norske kocks nationalrätt - torsk. Sedan blev det fri hopp och lek, fast fram mot kvällskvisten tar en efter en av oss tillflykt i drömmarnas land för att imorgon vakna upp utvilade för en hel dag med guidningar runt om på El Hierro. God natt från hetare breddgrader!

## Personallogg:

Halloj!

Denna dagen är det jag, Simon Holmgren, Marinbiologi- och naturguidningslärare för Mbv18 & Mbv17.

Idag har varit en ganska lång dag, vi gav oss av efter frukosten med kurs mot El Hierro, en av de yngre och mer svårtillgängliga Kanarieöarna. Under dagen så har eleverna gått sjöväkt och spanat efter all möjlig fauna som lever i vattnet här nere. En av de större skillnaderna mellan de djur som vi finner i våra vatten i Sverige och de vatten som är här är antalet marina däggdjur. I Sverige så har vi i princip bara ett dominant marint däggdjur i form av säl, men det är också möjligt att få se en och annan tumlare som är en släkting till delfinen. Här nere på Kanarieöarna så finns det ett flertal olika marina däggdjur, däribland olika delfiner och valar. Det som kanske är det relevanta med det hela är att ALLA marina däggdjur behöver förr eller senare ta sig upp till ytan för att kunna andas, så oddsen är inte omöjliga att få syn på någon val eller delfin. Detta gör att det är extra intressant och viktigt att hålla ögonen öppna när en är på däck! I vårt fall lyckades vi hitta två havssköldpaddor som simmade förbi nära båten (sköldpaddor är inte marina däggdjur men de behöver fortfarande andas ovan vatten ;). Utöver detta så fick vi också chansen att sätta Älvas enda råsegel. Det är alltid lika kul då det är lite ovanligt att sätta det eftersom det krävs vissa förhållanden för att det ska vara effektivt, men också för att det betydde att vissa fick klättra upp i främsta masten för att avbeslå seglet!

Hursom har det varit en lång dag och det är dags att krypa till kojs nu när båten är ordentligt fastknuten i denna vulkaniska jättsten som kallas El Hierro.

//Simon





