

# Logg från Älva

---

**Datum:** 02/12/2019

**Elevloggare:** Francisco Salazar, Benjamin Solomin

**Personalloggare:** Magister Jan Östman

**Position:** Santa Cruz de Tenerife

**Planerat datum för att segla vidare:** 3/12

**Beräknad ankomst till nästa hamn:** La Gomera, Valle Gran Rey 4/12

**Väder:** Lätt duggregn med inslag av sol

## Elevlogg:

Idag har 25 av 27 elever åkt upp på vulkanen Teide. Där utförde Anton Jonsson, Engla Bringler Blomgren och Daniel Willsch sina häpnadsväckande guidningar. För att komma upp till Teide åktes det buss i en massa timmar. Vi hyrde en guide som var... unik. Hon berättade om Teneriffas historia och deras urbefolkning. Här quotas Hampus om upplevelsen: "Hade hon snackat mindre hade det varit en bättre upplevelse, men hon var otroligt trevlig." När vi var framme i La Caldera, roten av Teide, fick vi ledig tid för att scouta området.

På vägen tillbaka till Älva fick alla sova "siesta."

När vi var framme gick klassen ut på en promenad genom Plaza de España och El Casco Viejo. Där guidade Anton och Engla om bl.a. en kyrka i Santa Cruz.

Efter att alla tre guidningar var klara så fick vi promenera i stan för att sedan sen mötas ombord på Älva. Där åt vi en trevlig middag, lagad av kocken Simon och "byssangänet". Allt i allt en bra dag och imorgon bär det av till södra Teneriffa.



## Personallogg:



Vi hade en väldigt fin dag på vulkanen Teide idag. Vi fastnade i en stor trafikstockning på motorvägen på vägen upp, men lyckades ta oss förbi genom att ta oss fram på sidovägar. Väl borta ifrån civilisationen såg vi hur kanarietallen lyckas kondensera ut vatten ur molnen runt berget – vägen var helt blöt på vissa ställen. Busturen blev lite kort då vi behövde vara tillbaka i Santa Cruz för elevernas guidningar, vi fick lite kortare stopp på vissa ställen och åkte tillbaka samma väg vi åkte upp, men det blev nog ganska bra för eleverna. Vår guide berättade om många olika saker och hade mycket information att ge. Hon har bott på ön i många år, men var av franskt ursprung, så vissa elever hade nog lite svårt att förstå vissa ord. Det var också många trötta elever då vi just har

gått igenom ett vaktbyte, där några inte fick sova så länge de hade velat. De fick dock vila på vägen tillbaka. Många fina bilder och minnen ifrån 2 trevliga klasser.

