

Logg från Norra Idskär

Datum: 07-10-2019

Loggskrivare elev: Daniel Willsch, Andrée Grähs

Loggskrivare personal: Petra Nyberg

Dagens ämne: Information gällande Älva, FB VIII, biologi och matlagning.

Väder: Blandat nederbörd med omväxlande stunder av solsken och glädje

Elevlogg:

Vår glädjefyllda dag startade som varje fin saga, med ståt och mystik. Inne er vid skolans kaj sade de, infann oss vi gjorde. Exakt 08.30 stod eleverna rakryggade och klippta med ett humör som skulle kunna skära genom svenskt stål. Som en kraftig tjur på vatten gled den stolta och magnifika M/S Tranholmen upp till vår perfekta skola där änglasången hörs genom de dystra tiderna. Där vår frälsare en gång i världen föddes och predikade sin lära.

När ordet frälsare och änglasång nämns i denna text så ägnas tanken endast en sak, en sak på denna jord som skänker lust och levnadsvilja till våra arma själar, fartygsbefäl med Petra. En ny kurs har startats och de glada och entusiastiska gesällerna i MBV17 infann sig inför den stora utmaningen, att klara Klass VIII, denna kurs lika svår som att navigera i tjockan, utan kompass, sjökort eller sjövätt. Detta kommer bli en utmaning lik ingen annan i historien.

Medan MBV17 satt inför sitt livs största utmaning, så stod MBV18 och lagade en måltid som kan serveras på en 5 stjärnig Michelinrestaurang. Köttbullar och potatismos skulle förgylla våra smaklökar denna dag, denna traditionella, enkla men ack så smakrika måltid var något vackert, något som man minns ända ner i sin tysta, och mörka grav.

Efter vår måltid fylldes vi med ett mörker likt en höststorm. Vi hade ingen som vägledde oss på denna isolerade och karga ö. Då genom dimman kom en man som skulle vägleda våra sinnen. Denna man vid namnet Jan med 36 års universitetsstudier i bältet, denna muskulösa man som tipsade Albert Einstein om relativitetsteorin, skulle nu ge oss ett nytt och givande uppdrag. Art Race. Ett Art race innebär att eleverna delas upp i olika grupper för att finna så många arter det går under en enstaka timmes tid. Måns vår egen Steve Irwin ledde det vinnande laget rakt in i mål, med hela 27 arter identifierade MED latinskt namn.

Efter denna utmaning väntade något fint, något skört lite som att hålla i en fjäril, håller man för hårt krossas fjärilens skönhet ack så lätt, men om håller den för lätt så tar den sig till vinden och försvinner, aldrig mera sedd. Detta sköra jag talar om är såklart fiket, där kaffe och kanelbulle utlovades till lärjungarna, och leverades till fullo.

Efter fikat kom en stund där vi kunde vila och återfå krafterna som använts flitigt under en dag fylld av lärande. Vilostunden avbröts abrupt av ljudet från klockan som signalerar middag. Hamburgare stod på menyn ikväll, och det var förtjusande smarrigt.

Denna logg kommer från våra hjärtan, vi vill visa er den ljuva tid vi har här i skärgården. Denna ö, utkarvad ur ren granit, där moder naturens lagar styr och ställer, denna ö som de viltnas själar söker, denna ö som ger oss tillit och ett hopp om att imorgon vakna som en större människa och kunna uppfylla våra vildaste drömmar. Idskär. Du fagra, du arma, du vackra.

Personallogg:

Hej!

Här på Idskär är det mesta sig likt. Flaggan vajar i vinden och vågorna kluckar mot stranden. Kecke är här och grillen är tänd. Det som möjligen skiljer sig från tidigare resor jag gjort hit till ön under hösten är att vårt fina fartyg Petsamo inte ligger ner vid pontonen som hon brukar. Det känns lite tomt, särskilt nu när rederipersonalen gjort henne så fin.

Idag har eleverna haft en tävling i att hitta arter på ön, arta och fotografera dem. MbV17 har dessutom stått inför det som de i loggen ovan kallar "sitt livs största utmaning" - FB klass VIII. I beskrivningen ovan anar jag att de har vissa farhågor inför stundande aktiviteter. Dessa farhågor är skapade av dem själva, jag tror att de kommer att klara av detta galant. Förutsättningen är som vanligt att vara noggrann, ha ordning på sitt studiematerial, att vara målmedveten och sist, men inte minst, vara ute i god tid.

I morgon blir det i alla fall nästan ordning på torpet trots frånvaron av Petsamo. Då kommer fartyget Viksten och hämtar mig, Simon och hela MbV18 för att ta oss med ut i skärgården på en oförlömlig resa. Exkursioner i marin miljö och navigation både i teori och praktik står på schemat de närmaste dagarna. Om jag räknat rätt blir de nog 4 timmar praktisk navigering per grupp där varje grupp består av 4-5 elever. Ovanpå det blir det dessutom ett antal teoripass för att starta upp vinterns projekt, kustskepparintyget. Det här kommer att bli bra!

Hälsningar Petra Nyberg