

Logg från Älva

Datum: 2019-11-20

Elevloggare: Philip & Fabian

Personalloggare: Bengt Wallin

Position: I hamn på Las Palmas

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Dagen började med sovmorgon till klockan 09:00 och direkt då så städade vi våra områden och därefter så fick vi brunch med amerikanska pannkakor och det var jätte gott. När vi hade ätit färdigt så skrev vi alla ett VHF-Prov enskilt utspritt i Mässen och i Salongen. Efter det så gick hela klassen till ett vetenskapligt museum där det fanns mycket stor variant på teknologi. När vi var där så fastnade halva klassen i en gaminghörna framför varsin dator och spelade Fortnite, Minecraft och Fifa. När vi var klara där så hade vi fritid fram tills middagen då vi delvis gick runt på stan och hjälpte till att ta den gamla generatoren ifrån båten till land med hjälp av stormasten och en massa kloka hjärnor. Efter vårt hårda slitande så fick vi en prisbelönt middag. Som involverade tacos, sällskap av gamla elever ifrån skolan som ska hålla ett litet föredrag om sin långsegling för oss strax (Tid: 19.00).



Personallogg:

Ja- som grabbarna berättade så besökte vi ett teknikhistoriskt museum idag och det upplevdes som kul och intressant. Mycket saker man kunde testa själv t.ex. Rallykörning, olika tyngdlagsexperiment, sitta i cockpiten på ett stridsplan mm.

Efter middagen fick vi besök av gamla elever från Marina Läroverket som har seglat hit från Stockholm på väg över Atlanten och vidare västerut. De bad att få visa bilder och berätta om sin segling och sina äventyr för våra nuvarande elever ombord. Det blev en trevlig kväll med många frågor och funderingar från åhörarna. De berättade att de hade blivit inspirerade under sin tid på skolan och så småningom bestämt sig för att genomföra en riktig långsegling – kanske t.o.m. jorden runt.

Jag har haft förmånen att få segla hela vägen från Malaga till Las Palmas, ca 1000 sjömil, med Mt 18 som har gjort detta till en väldigt trevlig resa vilket känns väldigt bra eftersom det här även blir min sista segling med Älva och eleverna på Marina Läroverket. Nu går jag i pension och kommer att få tid för andra seglingsrelaterade aktiviteter. Jag vill passa på att tacka Kapten Stefan och besättningen för ett mycket gott samarbete samt skolledning och kollegor som lät mig segla denna sista segling på skolsegelfartyget Älva.

Bengt