

# Logg från Älva

---

Datum: 2019-11-15

Elevloggare: Miranda och Hampus

Personalloggare: Ulrika

Position: 30° 24,8' N 012° 05,8' W

Segelsättning: -Bredfock

Fart: 5 knop

Kurs: -205°

Beräknad ankomst till nästa hamn: -1 dygn

Väder: Soligt med delvis moln

## Elevlogg:

Skepp ohoj på er! Dagen började som vanligt med frukost kl. 07.15, och resten av dagen fortsatte som de tidigare 4 dyggen med lektioner och folk som går på vakt. I natt var det även dags för vaktbyte igen.

Inte så mycket har hänt idag – de flesta inklusive mig själv har börjat tröttna på sjön och längtar till land igen. Några har haft lyckan att se valar under dagen och en delfin eller två. En i besättningen lyckades även fiska upp en plastpåse idag, även fast det var höga förhoppningar om att det var en fisk på linan (se bild nedan). Sen så har det inte hänt så väldigt mycket under dagen. Folk har sovit och gått på vakt som vanligt medan andra tog chansen till att sola. Nu under kvällen så fixade Bengt till en filmkväll åt oss – det blev filmen "Den bästa sommaren".

Det blåser på som vanligt men de flesta av oss har vant sig vid gungandet vid det här laget, och förhoppningsvis så är vi framme i hamn imorgon kväll.









### **Personallogg:**

Stor spänning utbröt idag när det plötsligt högg på Emils trollingspö som han fäst i aktern utanför styrhytten. Lowe började veva in, det var tungt, spänningen steg, kapten tillkallades och kom med en svans av exalterade elever, Lowe vevade och vevade. Oskar D hojtade "Åh det är napp, wow". Vad

kunde det vara? En tonfisk? En guldmakrill? Trängseln av elever kring Lowe tätnade. Nu syntes draget i vattenytan – åh nej – det var ingen efterlängtd fisk utan en vattenfylld plastpåse! Stor besvikelse!

Vad har vi gjort med våra hav?

Det har blåst friskt hela dagen och vågorna är höga. Vattnet forsade i brädgångarna. Flytvästar på och istället för vanliga utgången fick vi använda luckan i rufftaket. Man klättrar upp på en stege och kommer torrskodd till bryggan. Där var det fint att sitta och titta på hur Älva gungade upp och ner i vågorna.

Om något dygn kommer vi fram till Lanzarote och jag (Ulrika) åker hem och därmed är engelskalektionerna ombord avklarade. Eleverna har i ett muntligt prov diskuterat risktagande, olika typer av risker och varför vi är benägna att utsätta oss för risker. De har läst och jobbat med en artikel ur Yachting World om en familj som långseglade och blev beskjutna av pirater i Honduras. Och den andra artikeln jag presenterade beskrev en olycka med en segelbåt i Nordsjön. Det var spännande texter, men jag kan hålla med Edgar, som vänligt påpekade att de kanske inte var så uppmuntrande just nu på vår kurs över av Atlanten.

Kära föräldrar! Jag har haft två fantastiska veckor med era härliga, positiva ungdomar, som gärna hugger i med vad som behövs, även när Älva gungar kraftigt och man måste hålla i sig hela tiden. Nu har vi lärt känna varandra på ett annat sätt än i skolan och det uppskattar jag mycket.