

# Logg från Norra Idskär

---

**Datum:** 2019-09-18

**Loggskrivare:** Hedda och Calle C

**Dagens ämne:**

**Väder:** Kallt och blåsigt någon mindre regnskur, lite mer sol framåt kvällen

## Elevlogg:

Tjenare!

Bara Hedda här just nu för att Calle har försvunnit någonstans.. men hur som helst... Idag har vart en rätt mysig dag. Vi vaknade vid den vanliga tiden så ca 06.53 (vet inte varför jag skrev ca) och så var det frukost enligt schema klockan 07.25.. Ja du en vanlig frukost så att säga. Sedan så hade min grupp (Grupp C) BåtÅka så vi körde runt i ribbåtar i ca 3 timmar, även om en av båtarnas motor helt plötsligt la av så fick vi ändå extra tid över. Så vi fick åka iväg till Vaxholm och där kikade vi in på Coop för att förnya våra godis-förvaringar. En lyckad åktur enligt mig! Åh, Nu kom Calle förbi och pratar om Coca cola och våra båtar...? Det har ju gått ett antal dagar och folket börjar bli rätt trötta men vi kämpar på! Haha..ha. Vi fixade middag åt resten av gruppen men jag (Hedda) vet inte riktigt hur det gick eftersom att jag fastnade vid disken, men vad kan man göra? Till sist så fick vi åka ut med Petsamo (våran "Big Boi Boat" som jag kallar den höhö) vilket var ett ordentligt äventyr. Väldigt uppskattad av de flesta men kallt och sent, vilket är förståeligt. Det är ju trots allt nattnavigering.

## Personallogg:

Hejsan!

Erik heter jag och är skeppare på Petsamo samt ribinstruktör under Båbi. Efter en blåsig natt välkomnades vi av en gråmulen och något ruggig morgon. Det var dock inget som hindrade en intresserad skara elever att samlas runt våra RIB-båtar för första passet klockan 09.00. Vi har bland annat övat på att navigera med sjökort som eleverna själva planerat i, hur vi lägger ut från bryggan samt lägger till, olika körstilar och lite trix för hur båtarna går bäst i sjön. En liten bonus har det blivit ibland när det kommer någon större båt som möjliggör övning i hur vi tar större vågor på ett säkert sätt. Efter 3h avslutade vi med att förtöja båtarna med lite knopskola. Efter en god lunch bestående av "Ögjord" pizza var det dags för pass nr.2 då vi körde en repris av ovanstående med nästa gäng. Nu har vi precis ätit middag och inväntar mörkret för att åka ut på en tur med Petsamo för att prova på mörknavigering efter fyrar. Långa dagar som alltid går fort med trevliga och intresserade elever!

Det var allt för denna gång, hoppas ni där hemma har det lika bra som vi!

// Erik

