

Logg från Älva

Datum: 2019-11-21

Elevloggare: Jocke, Wille

Personalloggare: Björn Compier

Position: N 27°49,8' W 014° 43,6'

Segelsättning: -

Fart: 6 knop

Kurs: 280°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 22 november

Väder: växlande molnighet och sol, Ca 22 grader

Elevlogg:

Idag har vi åkt utanför Fuerteventuras på den södra delen. Vädret har varit bra med sol och vind och växlande molnighet. Vi har haft lektioner som vanligt men även praktiskt arbete på VHF-lektionen. På lektionen fick vi träna på att använda VHF:erna och använda dem på ett verkligt sätt. Vi blev indelade i fyra olika grupper med varsitt scenario där vi fick agera på ett verkligt sätt och säga det som att man var på sjön och hade skyldighet till att svara. Detta gjorde så att vi lärde oss snabbare och är mer förberedda på det kommande provet. Vi hade även lektion med Bengt och Björn där Bengt snackade och gick igenom soloseglare (folk som har seglat helt själva) och olika modeller på segelbåtar som har slagit rekord och seglat världen runt. Björn hade en annorlunda lektion, en lektion där vi snackade om vårt tänk som människa och varför vi tar vissa beslut som vi gör. Det var en intressant lektion för det är inte ofta man pratar om varför vi gör som vi gör.

Personallogg:

Nu har vi tillbringat ett och ett halvt dygn till havs, tyvärr utan segel. Bestyren ombord har rullat på som vanligt och elevernas intresse för lektionerna ha legat på topp. Jag har diskuterat med eleverna om varför det är svårt att blotta sina svagheter, rädslor/överlevnadsinstinkter och att ta hjälp av någon. En hel del intressanta exempel på beteenden som används för att dölja en osäkerhet flöt upp till ytan. Den delen av lektionen som användes till vårt undermedvetna och hur vi kan använda det på ett positivt sätt engagerade alla på något sätt. Ute på däck kunde sol och värme ladda våra kroppsliga batterier inför en vinter i Svedala. Några hann se hoppande fiskstim och grindval. Nu när den grandiosa solnedgången bytts mot en helt magisk stjärnhimmel är det svårt att inte tillbringa tid på däck med näsan riktad mot skyn. Det som skulle kunna få oss att byta fokus är ett av naturens andra formidabla skådespel där hoppande delfiner och mareld är några av huvudrollsinnehavarna. Turligt nog är kvällen ung så med lite tur....

Always be yourself. Unless you can be a unicorn. Then be a unicorn. ;o)