

Logg från Älva

Datum: 2019-11-10

Elevloggare: David, William

Personalloggare: Pontus Sunnanstaf

Position: N 36° 09,7' W 005° 21,9'

Segelsättning: -

Fart: Till ankars

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: 17/11 Marina Rubicon

Väder: Klart

Elevlogg:

Idag har vi haft en fantastisk dag. Det började med en tidig morgon då Wille hade hamnvakt från 06-08. Det gick ett VHF-larm och Wille och Hugo var tvungna att väcka styrman Catrin. 06:30 gick David och hans vaktlag till byssan för att förbereda frukost. Emil brände botten av gröten men det blev gott ändå. Men imorgon ska vi se till att den blir bra. David tillbringade sin dag mest i byssan för att laga soppa och baka bröd. Vi alla hade lektioner idag i både engelska och segelbåtskonstruktion. De senaste två dagarna när vi var i Marocko spelade vi en del FIFA (fotbollsspel). Många här är väldigt insatta i spelet och vi alla tycker att det är väldigt roligt att kunna spela mot varandra. På vägen hit mötte vi en del sjö när vi korsade Gibraltar sund. De som hade vakt den här tiden fick öva på att hålla en kurs. Eftersom det blåste mer än vad vi är vana vid så fick vi tänka på avdriften.





Personallogg:

Hej Hopp!

Idag lade vi loss från marina Smir i Marocko direkt efter morgonstädningen ombord och utklareringen vid passkontoret. Sjövakterna drog igång direkt med intresserade elever som håller utkik, navigerar och gängar roder på väg mot Gibraltar. Många elever frågar oss i besättningen hur mycket det brukar gunga och i synnerhet om det gungar mycket just nu. Svaret hittills har varit att det knappt gungar alls vilket verkar sporra förhoppningar hos vissa för hårt väder och kanske också väcker respekt för havets krafter hos många av dem.

Till trots mot de äventyrliga förväntningar som råder så ligger vi nu lugnt ankrade nedanför Gibaltars klippa och båten har somnat in med endast ankarvakten vaken. I LED-slingornas varma ljus på bryggdäck passar vakthavande elever på att läsa om VHF-radions regelverk och funktioner. Imorgon blir en ny dag med äventyr i södra Europa för besättning såväl som elever.

God kväll kära loggläsare

Pontus, Matros