

Logg från Norra Idskär

Datum: 26 september 2019

Elevloggare: Lottie, Smilla, Axel

Lärologgare: Jan

Ämne: BåBi

Väder: Soligt men blåsig

Elevlogg:

Detta var vår sista heldag. Alla har varit på gott humör och stämningen har blivit väldigt bra, men veckan har gått så snabbt. Vi har haft superkul men tråkigt att åka hem imorgon. Imorgon innan lunch ska vår labbrapport som vi har jobbat med under hela veckan, lämnas in. Alla har varit jättestressade för ingen är klar och vissa har inga lektioner kvar. Men det går säkert bra. Eftersom det var sista dagen vi äter middag här så hade vi grillkväll. Matgruppen grillade hamburgare och de som åkte båt i förmiddags köpte marshmallows som vi tänker grilla senare ikväll.

Ena gruppen har kört ribbarna vilket de tycker var väldigt kul. Ribbarna är inte så snabba men de funkade och det är kul att köra dem. Vi övade på att köra på grundare vatten och det var lite läskigt eftersom Emil stängde av gps:en så att vi behövde navigera oss endast genom sjökorten.

Tidigare idag när vi satt några personer i ett av husen och pluggade så satt vi 4 personer i en säng och då helt plötsligt så gick ett av benen drastiskt av. Jan blev väldigt chockad och lite smått irriterad men sedan så hade Kecke eller Kippe lagat sängen vilket är bra för personen som ska sova där. Vilket team vi har på ön!

Det är jättemycket spindlar här och det tycker många personer är jätteläskigt men de finns trogna hjältar på ön som dödar spindlarna åt dem. Alla elever på ön är sjuka, men det glada humöret finns fortfarande kvar, vi badar och vi paddlar och bastar vilket är supermysigt och vi vill typ stanna kvar.

Detta var vår logg hoppas ni som läser detta har de så bra hemma och saknar oss, snart ses vi igen!

Med vänlig hälsning:
Axel, Lottie och Smilla

Personallogg:

Ännu en dag med en härlig klass. Alla grupper roterar igenom aktiviteterna. Nu är alla grupper klara med sina marinbiologiska undersökningar och alla kämpar med att skriva sina rapporter. Det är en utmaning då allt skall skrivas enligt regler som föreskriver att det skrivs opersonligt och i dåtid, någonting de flesta är ovana vid. Det vill gärna börja varje mening utifrån vad de själva har gjort, så det kräver lite övning och nytänk. Det hjälper att de skriver den gemensamma delen så de kan konferera med varandra och hitta bra sätt att formulera sig på. Jag finns så klart också tillgänglig för att svara på frågor och hjälpa till med omformuleringar.

Den största utmaningen är, som vanligt, att få alla i säng kl. 23.00. De vill gärna vara uppe längre och umgås i stugorna, så det blir några rundor med tjat och påminnelser om att vi har en full dag imorgon igen. Det brukar gå hyfsat bra. Sedan får man bara var där på morgonen och påminna om vad man sade kvällen innan – det brukar vara ganska lätt att hitta dem som har stannat upp länge. Många, kanske hälften av klassen, går dock och lägger sig självmant. Det hjälper också att det inte finns tillgång till WiFi för eleverna. De kan ju dock använda telefonen för att komma ut på nätet.

Så ytterligare en mycket lyckad dag. Imorgon blir det städning och hemresa. De som körde hit med ribbarna kör Petsamo hem och vice versa. Sedan blir det mer städning av båtarna innan alla kan lämna skolan, förmodligen någon gång runt 14:30.

