

Logg från Norra Idskär

Datum: 30 september 2019

Elevloggare: Noel Reuterswärd och Fredrik Laaksonen

Lärologgare: Anna Krögerström

Väder: Regn, blåst men inte så kallt

Elevlogg:

Dagen vi anlände till Idskär har vi fått utforska en värld full med liv, möjligheter, kreativitet och sist men inte minst, Faror! Inte vilka faror som helst utan faror som dåligt väder, illaluktande diskmaskin och storm. Förutom det har dagen varit oerhört lärorik och rolig. Till lunch serverades det kyckling och ris. Efter lunch hade vi matematik och samhällskunskap vilket avslutades med en härlig fika som bestod av bland annat tårta, bullar och kaffe. Men det ska tilläggas att Johan och Rasmus brassade ett gäng grillade hamburgare till middagen.

Just i denna sekund befinner sig min kompanjon och jag oss framför en dator och skriver i hopp om att vinden snart ska lägga sig i takt med att vi kryper ner i våra små, varma sängar och säger godnatt till dagen.

Tack och hej, leverpastej.

Personallogg:

Vi har åkt till Idskär för att vi kan göra det och för att träna lite inför vårens seglats med Älva. Det är lyxigt att kunna ha skola på vår skärgårdsö. Förutom att arbeta med våra skolämnen har vi gjort övningar i olika grupper. "Att lära känna varandra, skapar trygghet, ger bättre skolresultat och vi får roligare på vägen". Vi blandar eleverna och försöker luckra upp kompisgrupper, lottar hemlig kompis (som på dagis, men kan nog fungera med 17-åringar också).

Innan middagen hade vi samtal om djupare frågor i lottade par eller små grupper, det blev mer uppskattat än vad vi hade vågat hoppas. Vi hade också en tävling där eleverna i sina arbetsgrupper skulle komma på affärsidéer och sedan illustrera dem på olika kreativa sätt. När mörkret la sig så var ett gäng inne i bastuvärmen, andra bakade och några tittade på fotboll, det hördes när Djurgården till slut vann över Östersund. Annars är det mycket kortspel på lediga stunder. Det blir nog inte så mycket häng på klipporna ikväll, vinden viner och regnet öser ner. Lite skönt ändå tycker två sömniga och glada lärare, vi har haft en innehållsrik och kul dag tillsammans!

Zainab och Anna



Bakgänget i köket Hakim, Vendela, Zainab, Esmeralda, Mathilda, Tove. Resultatet var äppelkaka à la Hakims mormor och Toves kladdkaka med kolasås.



Loggskrivare Noel och Fredrik