

Logg från Norra Idskär

Datum: 12/9-19

Elevloggare: Linn Edsvik, Linnea Neiderud

Lärologgare: Marie Nord, Jan Wahlberg

Dagens ämne: Matematik, Psykologi

Väder: Blåsig, kallt och växlande mellan molnighet och sol

Elevlogg:

I morse vaknade vi av att det blåste väldigt mycket, och gick därefter ut för att äta frukost. Nästan alla drack te eller kaffe för att värma sig lite i kylan. Infravärmen sattes på och gick för fullt. Efter frukosten gjorde vi oss i ordning för dagens första lektion; matematik. På matematiken satt vi inne i skolsalen i storstugan, och räknade flitigt tills det var dags för förmiddagsfikat. Där bjöds det på hembakad äppelpaj, och efter den korta pausen fortsatte vi räkna fram tills lunch. Lunchen bestod av panerad fisk med potatis. Efter att vi hade ätit hade vi en rast, och därefter började dagens första psykologilektion. Vi pratade om kognitiva beteenden, och fick både diskutera med varandra och läsa. Lektionen följdes av mellis, och sedan fortsatte psykologin då vi själva fick plugga och diskutera med varandra. Middagen bestod av chili con carne med nachochips och tillbehör. Nu ska vi alla ha filmmys tillsammans, för att avsluta den sista kvällen på rätt sätt. Imorgon beger vi oss hemåt igen, efter fyra fantastiska dagar här på Idskär.

Personallogg:

Ok! Som ni läst har det varit en dag full med lektioner och god mat samt även en och annan roddtur runt ön i blåsten. Det enda tjejerna glömde berätta i sin fantastiskt trevliga logg var att det också var remoulad sås till fisken 😊. Våra elever har jobbat på riktigt bra och varit fokuserade under lektionerna. I psykologin idag pratade vi mycket om fokus, uppmärksamhet och våra kognitiva förmågor – så fråga gärna vad haloeffekten innebär.

I kväll tittade vi på filmen "A Beautiful Mind", en perfekt kombination av våra respektive ämnen och en film med många dimensioner. Filmen lockade både till skratt och kanske en och annan tår, och som ni ser på bilden var det en mysig stämning i vår skolsal. I morgon sammanfattar vi våra dagar här och städar efter oss så att ön är lika fin för nästa gång som kommer.

Tack och hej!

//Marie och Janne

