

Logg från Älva 14 september

Datum: 14/9-2019

Elevloggare: Manfred och Ludwig

Personalloggare: Viktor

Position: N 50° 37,3' E 0° 07.7'

Segelsättning: Bredfock och toppsegel

Fart: 4,7 knop (motor) 2 knop utan

Kurs: 260°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Portsmouth söndag morgon ca 09.00

Väder: Strålande sol

Elevlogg:

Tjenare alla följare hoppas ni har haft en lika bra dag som oss! Idag har vi fortsatt seglat med råfock och toppsegel som vi satte upp igår kväll.

Idag har varit en väldigt mysig dag då två från byssanlaget bakade kärleksmums som alla kunde äta eftersom ingen är sjösjuk längre. Great success!

Vi har även haft vår sista fartygsbefälslektion då vi fick lära oss om lagar och vad man kan göra när man har kustskepparns prov kommer på onsdag!

Det är fortfarande väldigt bra stämning ombord men man märker att många längtar hem.

Hälsningar Maffe och Ludde!





Personallogg:

God kväll.

Äntligen på väg. Vi har lämnat Ramsgate bakom oss och satt kurs mot vår sista anhalt, Portsmouth. Kapten Sören har bokat tid för lots strax efter åtta på morgonen. I Portsmouth ska vi göra en till liten utflykt. Vi ska besöka en ubåt från andra världskriget samt HMS Victory, något som jag och många elever ser fram emot.

Dagen har bjudit på en lugn seglats med solsken och slör. Under dagen har eleverna arbetat med en skriftlig uppgift i engelska där de skriver om sin resa. På eftermiddagen hade Sören lektion om de lagar och regler som gäller på haven. Utanför den schemalagda tiden har eleverna pluggat inför den annalkande tentan i fartygsbefäl. När vi inte suttit med näsorna i böcker eller suttit skrivande på uppsatser har vi insupit så mycket sol vi kan.

Nu har eleverna precis beslagit seglen och vi ångar mot en vacker solnedgång.

Hälsningar från engelskamagister Viktor