

# Logg från Älva

---

Datum: 24/5 2019

Elevloggare: Eskil & Samuel

Personalloggare: Lasse

Position: N 57° 52,2' E 8° 52,6'

Segelsättning: Storsegel, foc, mesan, stagfoc och yttre klyvare

Fart: 5,5 knop

Kurs: 55°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Strömstad lördag förmiddag

Väder: Klart, måttlig sjögång

## Elevlogg:

### Land i Sikte!

Efter dryga två dygn ute till havs med öppen horisont, kan vi för första gången skymta land i form av vår västra granne Norge. Nu närmar vi oss nu Strömstad med stormsteg. Typ i alla fall... Det har varit en rekorddag i både fart, vind och vågor. Vi har gått för segel under hela natten samt dagen för en härlig slör. Vi har under dagen slagit vårt hastighetsrekord genom att dundra ner för vågorna i svindlande 8,5 knop. Vad som för er landkrabbor kan liknas med "en rask promenadtakt". Detta är dock häftigare än det låter då "vandrarerna" i detta fall har en bruttovikt på nästan 500 ton. Dessa 500 ton frampressade av en vind på 15 m/s och vågor på dryga 2,5 meter. Dessa vågor bjöd på en häftig utsikt och Älva dansade glatt över sjön medan vi elever snarare dansade in i våggarna.

Dagen började som vanligt med frukost vid kl. 07:15. Man har ofta blivit tillsagd att en grön frukost är nyttig. Men vi missförstod nog vad det innebar. Det är tydligen frukosten som ska vara grön och inte eleverna. Efter den något glesa frukostskaran fortsatte dagen med lektioner som vanligt, om än med mindre engagemang. Men i stort har dagen flutit på som de brukar. Ikväll ska vi dock försöka få upp tempot igen, då det är dags för den första vaktlagsaktiviteten. En frågesport som ni föräldrar hjälpt till att skapa. Tack för alla fina bebisbilder 😊.

Vi har nu länge bott granne med havet men idag tyckte det stora blå att det var dags för lite närmre besök. En våg hoppade över relingen för att ge Melina en välkomnande kram. Medan vågen guppade vidare klev en dyngsur Melina in genom svängskottet. Den ena lyckligare än den andra 😊.

Morgondagen har mycket att bjuda på, framförallt att få stå på svensk mark för första gången på 18 dagar.

Tack och hej från oss på T/S Älva!

## Personallogg:

Hej igen

Två fantastiska segeldygn med bra fart och vind innan vi imorgon anlöper Strömstad. Vårt tidsschema medgav detta stopp innan vi ska vara på Tjärnö. En del elever och besättningen hann inte rösta innan vi åkte så nu löser vi det på detta sätt istället, alltså att rösta i Strömstad.

När det kommer till marinbiologin så har eleverna börjat skriva på sina diskussioner i rapporten. Bakgrundsmaterialet till rapporten ser riktigt fin ut för samtliga vaktlag. Det innebär att jag kan se fram emot riktigt bra arbeten, fattas bara med tanke på hur bra de jobbat!

Vi kommer alltså att komma fram till Strömstad imorgon förmiddag. Där ligger vi ett dygn innan vi går till Tjärnö, som ligger ca 8 sjömil söder om Strömstad. På Tjärnö väntar en av resans höjdpunkter, provtagning med Tjärnö's forskningsfartyg Nereus (vår motsvarighet är Petsamo) och därefter artbestämning på lab.

Imponerande är hur bra eleverna mår och trivs, inga sura miner här inte. Tvärtom är det glatt och alla hjälps åt med allt.

Lasse





Stormfåglar har följt oss hela vägen.