

Logg från Älva

Datum: 23/5-19

Elevloggare: Enström & Emelie

Personalloggare: Sofia

Position: N 55° 48.4' E 007° 01,5'

Segelsättning: Mesan, storen, focken, yttre klyvaren och stagfock

Fart: 6 knop

Kurs: 350°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 25/5

Väder: Klar himmel med sol, Sydvästlig vind 9 m/s

Elevlogg:

Hallå alla glada och ni andra.

Dagen började som vanligt med frukost klockan 07:15 för att sedan fortsätta med lite städning och efter det började de dagliga lektionerna. Marinbiologi och fartygsbefäl stod på agendan vilket gav tid åt mycket, mycket, mycket och återigen mycket sovande och snacksätande. Nästan hela klassen har tagit minst en sovstund idag vilket var behövt efter några händelserika dagar på Helgoland. Under lektionerna har vi slipat på våra diskussioner kring mjukbottenundersökningarna och haft en ultra turbo supersnabb lektion om lanternor med Johan, vår nya Ferrari till lärare. Trots den snabba lektionen så verkar det som om alla har lärt sig något vilket ändå var det viktiga.

Dagen har även bjudit på mycket gungande vilket har lett till att vi har fått chansen att visa våra eminenta strategier till att inte ramla när man ska ta sig fram i fartyget. Det är inte helt ovanligt att mötas av någon till synes gående i 45 grader inrusandes i närmsta vägg för att på bästa sätt försöka att undvika de faror såsom lejdare som väntar på sina offer. Inte bara vi människor påverkas av gungandet utan även glasen som utan förvarning susar över bordskanten och bildar en pool på golvet. Dessa är dock inga problem för vi har alltid någon superhjärte som står redo med moppen för att utrota det oönskade poolområdet som till och från skapas.

Utöver gungandet har vädret varit på topp och solen har lyst över oss hela dan. Vädret har också gjort oss alla lite virriga då klädvalet varierar kraftigt mellan oss elever. De som står på vakt är klädda för sibirisk vinter samtidigt som man från utkiksplatsen kan spana in någon kläd för stranden nere på däck. Frågan är bara vem som har valt rätt?

Till middag bjöds det på pulled pork vilket var utsökt, vårt byssalag har åter igen lyckats med maten vilket gör oss alla glada och mätta. Nu väntar ännu mer sömn och snacksätande inför nattens vakter.

Hejdå alla glada och ni andra 😊



Personallogg:

Hej på er alla därhemma,

Dagen idag har varit lugn och vi har haft bra segling under hela dagen med sydvästliga vindar på mellan 5 och 10 m/s sen i morse vid 7-tiden då vi skotade ut och jag fick stängda av huvudmaskinen på min vakt. Arbetet på bryggan idag har, utöver de vanliga uppgifterna i att framföra fartyget säkert, bestått i att se till så att eleverna gör sina praktiska navigationsuppgifter. Kontrollera och hjälpa till när de ska sätta och rätta kurs, förhöra dem på sjötermer, se om de vet hur man kan bedöma om en risk för kollision med ett fartyg föreligger m.m. Överlag så är de väldigt duktiga och intresset för att lära sig verkar vara genomgående i hela klassen vilket gör även oss ombord lite extra peppade.

Imorgon ska jag ha lektion i "Navigering i dimma" på förmiddagen så när jag inte har haft vakt eller sovit så har jag planerat färdigt inför morgondagens lektion. Det känns lite roligare än vanligt eftersom de här eleverna faktiskt har fått vara med om att segla runt i dimman mellan Oudeschild och Helgoland och har förhoppningsvis har en större förståelse för exakt hur dålig sikten kan vara

ibland.



I salongen har de just satt på en film. Bert, för att vara mer exakt. Först hittade de inte filmen och paniken började krypa på innan Lasse slutligen lokaliserade den i skepparsalongen. Jublet var stort och högljutt när han kom in som en segrande hjälte med filmen i handen.

Nu är det dags för mig att krypa till kojs och få några timmar sömn innan vakten klockan 4 inatt.

/Sofia