

Logg från Älva

Datum: 22/5-19

Elevloggare: Desirée och Sinclair

Personalloggare: Catarina

Position: 54 21'N 007 35'E

Segelsättning: Storen, focken, yttre klyvaren och stagfock

Fart: 4,5 knop

Kurs: 335

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag

Väder: Klar himmel med sol

Elevlogg:

Hejsan hoppсан här är vi!

Igår kväll efter vårt fantastiska barnkalas tittade vi alla på Mamma Mia 2 som endast kan beskrivas som en blandning av allsång, tårar och Marabou. Därefter vid midnatt byttes vakterna för tredje gången och nu är vi därmed de nya loggväktarna.

Morgonen började med en utsökt frukost med gårdagens pannkakstårta från vårt nya byssan-gäng. Sören informerade oss att vi skulle segla på eftermiddagen och Lasse berättade för oss om vårt kommande säl-äventyr. Vi rörde oss från båten i samlad trupp 9:30 efter städningen mot kajen där en annan båt som skulle ta oss över vattnet väntade. Tillsammans packades vi in oss som sardiner i båten och åkte över till naturreservat ön bredvid Helgoland. Klassen tog sig till den östra sidan där flera tiotals sälar levde livet och vi elever kände oss helt överrumplade att vi funnit vårt naturliga habitat. Vi gick runt ön där endast fler och fler sälar chillade sönder på stränderna. Efter vår tur runt ön tog vi samma lilla sardinbåt tillbaka till Helgoland och laddade upp vårt godisförråd inför den kommande seglingen.

Kl 16:30 la vi loss från hamnen och det gick smutt som alltid med vår grymt erfarna besättning. När vi såg Helgolands vackra klippor över aktern var det redo att hissa segel vilket som vanligt var ett äventyr. Nu avslutar vi kvällen med en mycket passande och legendarisk film: Pirates of the Caribbean!

Tack och Hej Leverpastej från El Sink och DJ Dess ☺



Personallogg:

Hej!

Catarina här och jag jobbar som Kock ombord på Älva.

Idag har jag fått ett nytt byssagäng. Det är alltid lika roligt med nya glada barn, vi startade dagen halv sju med att koka gröt, ägg och ordna fram allt som behövs för en stadig frukost,

Efter frukosten begav sig eleverna ut på äventyr, medan besättningen ägnade sej åt underhållsarbete på däck. Jag och Robban gavs iväg in till byn för proviantering av färskvaror, det går åt en hel del frukt och grönt med hungriga tonåringar ombord. Som tur var mötte vi på några elever som hjälpte oss att få med allt från affären. Halv fem var det dags för avgång, vi fick någon timme som det rullade på, men sen satte eleverna och besättning segel och resan blev mycket bekvämare. Nu skiner solen på oss och vi känner oss nöjda med dagen.

Tack för mig / bysshäxan