

Logg från Älva

Datum: 11/5-19

Elevloggare: Magda Poijes, Gunnar Åkerlind

Personalloggare: Catrin Palmqvist-Loukomies

Position: Ramsgate

Segelsättning: Tidigare idag, storsegel, fock och stagfock

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Oudeschild på Texel 15/5 förmiddag

Väder: Halvklart

Elevlogg:

Tja tja loggen!

Vi ligger nu i hamn i Ramsgate men dagen började på öppet vatten. Vi vaknade i engelska kanalen och rutinerna fortflöt, vi åt frukost, städade och gick på sjövakt. Det har inte hänt så mycket under dagen. Det har gungat, det har blåst och solen har tittat fram. När vi närmade oss hamn så halade och beslog vi seglen. Dagens höjdpunkt var en säl som vi såg innan tilläggnig. Den tittade upp med sina stora ögon och tittade runt ett varv. Så fort den fick uppmärksamhet blev den blyg och försvann.

Nu är vi tillagda i hamn i Ramsgate och har avnjutit en fantastisk middag och nu ska vi alla ut på äventyr och göra Ramsgate.

Tack och hej, leverpastej! ☺



Personallogg:

Så har vi klarat av det första benet på resan hem mot Stocksund med MB17b, vi ligger väl förtöjda vid en ponton i Ramsgate och njuter av kvällssolen. Här för en någon dag sen kom ett besättningsfoto upp och även en kort presentation av mig, Catrin, kom med där. Det är min första tur ombord på Älva och trots att jag har seglat på en del andra segelfartyg ser jag fram emot att lära känna den här skutan och gänget ombord. Hittills har det varit en bra och mjuk början, efter att vi passerat pirarna i Zeebrygge satte vi nästan direkt segel utanför. Kvälls- och nattvakterna satte igång med nya rutiner för eleverna ombord och vaktlag att lära känna för oss i besättningen. Vinden höll sig nordlig största delen av natten och vi motorseglade genom trafikseparationerna. Under de mörka timmarna fanns många lanternor och andra ljus att rapportera för våra nya utkikar, även en vindkraftsverkspark.

Dagen gick fort och under eftermiddagen anpassade vi ankomsten till tidvattnet. Vid femtiden låg trossarna fast i pontonen och middagen lockade. Nu väntar jag på kvällens hamnvakt som får hjälpa till med landgångsvakten och se till att vi alla får sova gott ombord inatt, imorgon väntar en utflykt för eleverna och underhållsarbete för oss i besättningen.

Tack och hej!

Catrin

