

Logg från Älva

Datum: 18/10-2019

Elevloggare: Jonas Ström

Personalloggare: Alva

Position: N 35° 57,5', W 004° 58,5'

Fart: 4,8 knop

Kurs: 055°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lördag 08.30

Väder: Klart

Elevlogg:

Hej svejs föräldrar och annat löst folk.

Vi är just nu inne på vårt sista sjödygn, i vår färd mot Malaga på andra sidan Medelhavet. Vi har därmed lämnat Marina Smir och ser tillbaka på fyra fina dagar i Marocko, ett annorlunda land som innebar en uppfriskande omväxling gentemot de relativt snarlika EU-länderna som vi alla är rätt så vana vid. Nu väntar den svåravvägda balansgången mellan arbetet med slutredovisningarna och strandliv och andra förlustelser, nu när internetuppkoppling snart åter erbjuds utan extra kostnad. Förhoppningsvis kommer det finnas gott om tid för båda två.

Denna dag inleddes med frukost i vanlig ordning. Sedan förflöt förmiddagen i väntan på att diverse teknikaliteter skulle redas ut, så att vi kunde ge oss av framåt lunch. Undertecknad stod i den stekheta byssan och ordnade med just den, medan vissa andra hjälpte till med att lägga loss. På eftermiddagen gavs lön för mödan då det anordnades bad, och så gott som alla – både elever och besättning - samlades på bryggan, badsugna och förväntansfulla. Många var vi som tog chansen att hoppa från bogsprötet, där avståndet till vattenytan uppmäter närmare åtta meter. Somliga kastade sig ner utan förhinder, medan andra behövde några stöttande hejarop innan de hoppade ner i vattnet. Samtliga tillgodosåg sig dock ett minne för livet.



Efter en stunds solande och en sjömanskapslektion inför det annalkande provet på söndag, väntade middag i form av pasta carbonara. Som jourhavande byssanmedlem denna vecka så kan jag även berätta att förberedelserna är i full gång inför morgondagens jultema, som ni säkert kommer kunna läsa mer om imorgon. I skrivande stund ser jag vackra nyanser av rött, gult och orange utanför fönstret - vi lär med största sannolikhet få uppleva ytterligare en underbar solnedgång ikväll. Bakom mig spelas det kort och snart går säkert en film igång. Bäst att skriva klart innan det roliga börjar.

Personallogg:

Hej alla där hemma!

Vilken dag vi har haft till sjöss idag! Moder jord har bjudit på otroligt väder hela dagen. Dagen började i Marocko med lite rensning av ett avlopp till ett handfat och fortsatte med att vi kastade loss.

När vi hade kommit ut någon sjömil från kusten började Stefan och Sofia att fixa deviationen på kompassen. Eftersom det var lugnt och stilla väder, och sol, var det ett perfekt tillfälle att göra det. När detta var klart blev det dags för bad! Då möttes vi av många glada miner. Även jag fick chansen att bada! Alla blev som fiskar i havet och visade upp många fina konster och skratt.

Under kvällen blev det lite sjömanslektioner och en film för att avsluta kvällen. Eleverna är inne på deras sista vakt vilket känns lite vemodigt. Nu ser vi fram emot att komma till Malaga och lite täckning igen!

Skepp' o hoj!

Alva