

Logg från Älva

Datum: 12/10-19

Elevloggare: Carl Lagne Areskog

Personalloggare: Stefan och Robert

Position: 37° 00.499' N 8°31.270 W

Segelsättning: -

Fart: 4,5 kn

Kurs: Varierande kurser enligt obs.

Beräknad ankomst till nästa hamn: Måndag 08:00

Väder: Bäst hittills

Elevlogg:

Tjena!

Som de senaste dagarna så vaknade vi återigen upp till dimma och grått väder. Detta blåste dock bort lika fort som vi rört oss framåt de senaste dagarna, så fort att besättningen nu beslutat att ta ett extra stopp. Till mångas förvåning handlade det inte om en extra hamn utan att vi ska ligga på driv här utanför Portugals kust. Anledningen till att vi spenderar vår extra tid här och inte på nästa stopp, Marocko, är för att vi inte kunnat få en tidigarelagd hamnplats där. Till en början kändes de som ett bett i det sura äpplet men då morgonens relativt dåliga väder utvecklades till sprängande solsken fick många flashbacks till den svenska sommaren och dess växlande väder. De dagliga rutinerna har fortgått som vanligt med skillnaden att varenda ledig minut har spenderats uppe på däckshustaket istället för i hytten. På tal om det sura äpplet så måste jag poängtera vilka galet bra råvaror besättningen lyckades få tag på under bunkringen i Vigo. De sprudlar av smaker och färger. Känns nästan som semester.

Solens gripande närvaro bröts med jämna mellanrum av diverse förbipasserande djur. Främst delfiner, som tyvärr nästan inte ens är intressanta längre, men även ryktades de om att Alfred såg någon form av val. Om det stämmer ska jag låta vara osagt men med tanke på risken för solsting här kanske man får ta det hela med en nypa salt.

Mer än så får jag inte ur mig om dagen, även jag känner av solens effekter. Så tills nästa gång, ha det bra!

Personallogg:

När Robban och jag kom upp på vår vakt efter en god sömn och en nyttig grötfrukost, var sikten obefintlig. Vi skickade fram en utkik på backen (fören) med en kommunikationsradio som rapporterade eventuella fiskeredskap som står tätt längs den portugisiska kusten. Som ett mirakel skingrades dimbankarna klockan elva och vi fick se att det fanns en sol som värmdde gott och en kust som såg inbjudande ut. I morgon är det fullmåne.

Vi kommer att passera Gibraltar förhoppningsvis under ljusa morgontimmar och därefter angöra Smir på beställd tid.

Hälsningar

Stefan och Robban