

Logg från Älva

Datum: 8/9-2019

Elevloggare: Ebbe och Sofia

Personalloggare: Catrine

Position: N 54 02 E 004 05

Segelsättning:

Fart: 5 knop

Kurs: 280

Väder: Avtagande vind, uppklärnande

Elevlogg:

Hej alla därhemma!

Idag har det rullat på som vanligt, frukost kl sju, städning, egna studier samt lektioner med Catrin om brand och säkerhet. Ända sedan vi lämnade Römö har det varit lite vågigt, men idag hr det varit extremt mycket farande fram och tillbaka i salongen. Tallrikar som har farit över durken och lite glas nedför lejdaren.

Vi hade segel som stabiliserade, men på eftermiddagen dog vinden så vi går nu för motor. Detta har förstås lett till att rullningarna ökat. Men sjön kommer nog att lägga sig så sakta nu när vinden har dött ut. Eleverna har idag varit lite trötta, och en del har passat på att sova under dagen när tillfälle funnits. Till middag fick vi tortellini, och vi tackar byssalaget för deras starka insats att göra god mat i denna otroligt intensiva sjögång. Nu skall vi sova, och en del av oss har turen att inte behöva gå nattvakt.

Personallogg:

Idag har det seglats. Morgonen bjöd på solsken och en stadig halvwind, ibland lite för om tvärs. Vi närmar oss trafiksepareringszonerna, och alltfler fartyg kommer i sikte. Vi har seglat förbi fler vindkraftsområden och en och annan gasplattform.

Solen glänser i vågornas skumrygg, och så länge som vi hade segel uppe var det relativt stabilt. Senaste dygnen har dock bjudit på åtskilliga tillfällen att träna sjöbenen, balansen skärps för varje timme hos alla som är på benen. Många har fått chansen att hjälpa en kompis som behöver en mugg vatten eller rädda en tallrik eller annat som inte placerats på rätt ställe i sjögången. Luckan som leder upp till däckshustaket togs i bruk, eftersom Nordsjön svallade på nedre däck utanför entrédörren.

Vid 15-tiden började vinden mojna såpass att seglen tog mer skada än gjorde nytta för framdrivningen, där de stod och slog med varje rullning. Ett krafttag togs av ett gäng pigga elever plus besättning, och seglingen byttes till motorgång.

Dagens lektioner i fartygsbefäl fick jag glädjen att hålla i, och vi pratade säkerhet ombord, brandskydd och förebyggande säkerhetstänkande. Eleverna har en grund i den Basic Safety-kurs de har gått iland, och nu kunde mer konkret se hur Älvas och andras säkerhetsorganisation är uppbyggd. Det var fint att se att vardagen rullar på mer eller mindre som vanligt, trots att förhållandena kring båten kräver mer koncentration.

Soliga hälsningar från Nordsjön.