

# Logg från Älva

---

Datum: 21/8-2019

Elevloggare: Albin och Alice

Personalloggare: Kapten Sören

Position: N 059 26.132 E 018 25.490 (till ankars innanför St Skratten)

Väder: Soligt med en del moln.

## Elevlogg:

Hej alla sjögurkor! Idag ska vi Albin och Alice summera dagens alla händelser. Klassen vaknade idag med många och höga förväntningar. Efter lunch så började vi att lasta på maten i Älva och efter "hårt" arbete kunde vi klockan 14.00 kasta loss till jublet och vinkandet från resterande klasser och anhöriga. Klassen var väldigt exalterade för den kommande resan och humöret var på topp! Efter några underbara timmar med mycket skratt och tjohej anlände vi till vår första destination, Stora Skratten utanför Vaxholm. Klockan var då runt fyra-tiden och väl framme hade vi hunnit packa upp vår packning och bekanta oss med fartyget som kommer vara vårt hem de kommande fyra veckorna. Då så fysikfröken Catharina till vår stora förvåning att "Nu kan ni bada!". Detta togs emot med stor glädje och allt blir bara bättre och bättre när vi fick reda



på att vi dessutom fick hoppa från bogspröt (den långa träpålen som sticker ut från båtens för). Efter att majoriteten av klassen badat så var det dags för middag som bestod av pasta med köttfärsås, som byssanlaget tillsammans med Catarina förberett. Nu sitter klassen och jobbar för fullt för att bli

klara med de fysikuppgifter som Catharina så djävulskt har förberett (no hate only love!!!). Nu ska vi snart gå på vår första vakt, därför är det dags för oss att signa ut. Simma lugnt!!!



### Personallogg:

Varje år blir man lika förvånad över att det är så mycket stort och smått som skall fixas och hinnas med före avgång. Timmarna innan kommer det t ex proviant i mängder som skall ombord, packas upp och stuvas. En sån tur att vi fick massor med glada elever till hjälp. Likaledes blir man förvånad att allt faktiskt blir klart i tid: På slaget 14.00 backade vi ut från Stocksunds hamn under jubel och applåder. Äntligen är vi på väg! Vår resa kommer att föra oss till bl a forskningsstationen på Tjärnö och en liten hamn på Jyllands västkust som heter Römö där vi hoppas på spännande mjukbottenexkursioner för våra elever. I Ramsgate och Portsmouth blir det engelska studier.

Följ med oss på vår resa, dagliga rapporter kommer!



Besättningen på Älva under denna segling är från vänster

- Stefan Alvå, överstyrman. Stefan har mångårig erfarenhet från olika segelfartyg, bl a ostindiefararen Götheborg och briggen Tre Kronor. Det han inte vet om segel, tågvirke och knopar är inte värt att veta.
- Bengt Svensson, matros (seglar även som styrman ibland). Bengt är också maskinansvarig i kraft av sina djupa motorkunskaper.
- Catarina Nordlander, kock. En klippa i byssan. Ser till att vi får god mat, mycket mat och mat i rättan tid – samt att eleverna får matlagningskunskaper.
- Axel Bröms, jungman. Nybörjare ombord, men sugen på att prova på sjölivet.
- Axel Dahl, jungman. (Vi kör alltså tvåaxligt på jungmanssidan.) Också ny ombord men vill gärna lära och prova på livet på Älva.
- Sören Engzell, befälhavare. Nu på åttonde året som befäl ombord i Älva.

Sittande i förgrunden, från vänster:

- Alva Hedlöf, lättmatros. Före detta marinbiologielev som nu seglat åtskilliga törnar ombord i Älva.
- Catrin Palmqvist-Loukomies, styrman med gedigen segelfartygserfarenhet från bl a fullriggaren Christian Radich. Catrin är uppvuxen på Åland och har seglingen i blodet.

Hälsningar från kapten Sören