

Logg från Älva

Datum: 18 september

Elevloggare: Nej, nu har de åkt hem

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport

Personallogg:

Idag fick det bli sovorgon för våra kära elever, det hade de gjort sig väl förtjänta av. Det tappra byssalaget steg dock upp någon timme före alla andra och framställde en lika riklig som läcker brunch, som alla högg in på kl 10. De hade ju en lång resa framför sig, så det gällde att ladda upp. Kl 12 antrade hela klassen och magister Viktor bussen som skulle föra dem till Gatwicks flygplats.



Det har varit en fin segling på många sätt. Vi har fått fin segling långa sträckor. (Det kan vara lite dåligt med det såhär på höstkanten när man skall västvärt, eftersom vi befinner oss i norra halv-klotets västvindbälte.) En höjdpunkt var när vi kunde länsa ner genom Engelska kanalen med bred-fock och våra två toppsegel. En ståtlig syn!

Den för Älva nya hamnen Römö på Jyllands västkust visade sig vara ett lyckokast. Inte direkt storstadspuls och brusande nöjesliv, men marinbiologernas kära mjukbottnar, både sand och lera, visade sig vara mycket artrika och bra. Så till Römö kommer vi säkert att återvända också nästa år.

Dessutom har vi genomfört utbildning och examen för Kustskeppare ombord. Till min glädje är alla godkända, även om det krävdes någon enstaka omtenta för att få alla över mållinjen.

Segelvindar och bra mjukbottnar i all ära, men de som verkligen skapar en bra segling är eleverna själva. Det har varit en fröjd att segla med MB18a. Så mycket glatt humör, kämpatag och god vilja! Och det viktigaste: sammanhållning och samarbete. Vi ser fram emot att få återse denna fina klass i januari 2021 nere på Kanarieöarna, då de skall göra sin andra segling, i varmare vatten.

Kära föräldrar! Tack för att vi har fått låna era fina ungdomar. Som bonus för ni nu hem ungar som kan både navigera, städa, tvätta och laga mat!

Hälsningar från kapten Sören